



Nieuwsbrief De Kapel

Agenda

ma 20 jan	20 uur	Oecumenische gebedsweekviering met Sanne Rodenburg en de Oud Katholieke Kerk in de Maria Magdalenakerk, Boschdijk 354, Eindhoven	
zo 26 jan	12 uur	Doopviering met Feike Weeda	<i>kindernevendienst</i>
zo 2 feb	12 uur	Oecumenische viering met Margit van Tuijl	
zo 9 feb	12 uur	Oecumenische viering met Bert Jan van Haarlem	
zo 16 feb	12 uur	Oecumenische viering met Sanne Rodenburg en Mpanzu Bamenga	<i>kindernevendienst</i>
zo 23 feb	12 uur	Oecumenische viering met Jef De Schepper	

Actuele aanvullingen wekelijks op: www.kapel-eindhoven.nl
en op: www.facebook.com/kapel.eindhoven

Activiteiten elders

za 1 feb 18:30 – 19:30 uur Feestelijke viering 2de lustrum Sove met hun leerhuisinleider Alex van Heusden (Ekklesia Amsterdam) als voorganger.
Thema: "Moderne devotie: Geert Grote en Thomas van Kempen".
Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS Eindhoven

Het secretariaat van De Kapel: Tartinistraat 5, 5654CX Eindhoven, tel 040 2519866





Doopdienst 26 januari

Vandaag wordt het dochttertje van Marina en Jan Biller gedoopt: Ronja.

Het wordt een feestelijke dienst, met ook veel gasten uit Duitsland. Er is ook kindernevendienst en daarna een actieve rol voor de kinderen bij de doop. Er zal geen breken en delen zijn.

Week van gebed 2020



Van zondag 19 januari t/m zondag 26 januari is de Week van Gebed gepland. Een breed initiatief van Raad van Kerken en Missie Nederland (voorheen Evangelische Alliantie) met als thema "Buitengewoon", gebaseerd op Handelingen 28 v2.

Het is fijn dat we ook in Eindhoven met een groot aantal verschillende kerken deelnemen. Zie bijgaande lijst van deelnemende gastkerken. Alle gebedsmomenten beginnen om 20.00 uur.

Graag willen we iedereen oproepen om zo aan 1 of meerdere van deze gebedsmomenten deel te nemen.

De kerkdeuren staan open om samen als christenen van verschillende kerken in eenheid en verbondenheid het nieuwe jaar biddend in te gaan.

Wees welkom !!

Zie ook de websites:

<https://www.weekvangebed.nl/>

<https://www.raadvankerken.nl/pagina/5417/week-van-gebed-voor-de-eenheid-2>

Week van Gebed 2020 >> Thema Buitengewoon			
Alle avonden beginnen om 20.00 uur			adres
zondag	19-jan	Protestantse en RK Kerken	Catharinaplein 1
maandag	20-jan	Oud katholieke Kerk en De Kapel	Boschdijk 354
dinsdag	21-jan	Maranatha kerk	Venstraat 30
woensdag	22-jan	De Bron	Elburglaan 51
donderdag	23-jan	Pitstop/Studenten	Grand Combin 2
vrijdag	24-jan	Koptische Kerk en Grieks Orthodoxe Kerk	Hoogstraat 301a
zaterdag	25-jan	Filadelfia -gemeente	Franse Baan 93
zondag	26-jan	Evangelisch -Luthers en Christen Gemeenschap	Dommelhoefstraat 1

Kerstnachtviering in voormalige Studentenkapel

Kerstnacht, kerstmis, nachtmis. In de vertrouwde kapel. Welkom aan iedereen, of je nu vaak komt of weinig, wat je ook gelooft, of wie je ook bent. Een gevoel van thuiskomen in de kapel met de bekende geur van de fakkeltocht nog in onze haren. De vertrouwde natuurstenen trap op wentelen, de extra stoelen die bij worden geschoven om iedereen een plek te geven. Het lijkt wel of al die jaren nog steeds dezelfde gezichten hier zijn. De mooie muziek, de handen die elkaar vasthouden 'als beide handen dat willen'.



Terwijl ik zelf het knikkende hoofdje van mijn dochter ondersteun, moet ik denken aan de nachtmissen die ik als klein meisje mocht meemaken hier. De sfeer, het kaarslicht. Mijn gedachten dwalen af naar mijn vader, die niet meer bij ons is, maar die voor mij zo verbonden is met deze plek en deze mensen. De kerststal die hij hier vele malen opbouwde, hebben we vanavond bij de Genneper Hoeve

gezien. Een mooie plek, waar iedereen hem kan bekijken. Mijn vader was heel blij met de wetenschap dat hij daar zou worden neergezet.

En ik denk aan Elisabeth waar we vaak naar mochten luisteren hier. Ik ben me heel bewust van mijn halfzusjes een paar stoelen verder naast ons. Met mijn zus ernaast, van wier warme gezin ze nu deel uitmaken. Ik voel het verdriet van hen, van mezelf, deze nacht. Maar ik voel ook de warmte van de mensen om ons heen.

'Kind ons geboren, zoon ons gegeven', met de mooie piano-intro. Maar ook de prachtige cello-klanken. Het nemen van een slok uit dezelfde beker als 30 jaar geleden. Het delen van het brood, "mama, er zouden toch matzes zijn?" Het 'Onze Vader'. Het lied dat mijn vader graag op zijn begrafenis gezongen wilde hebben. 'Midden in de winternacht', de kinderen veren op, dat lied kennen ze!

Een brok in mijn keel, omdat het zo mooi is elkaar vrede te wensen. Wat schuchter de handen schudden van de mensen voor me en achter me.

Vrede. Laten we dat vasthouden, in het klein voor de mensen om ons heen en in het groot voor de wereld, wat je ook gelooft of wie je ook bent.

Wiede Vissers

Februari 2020

Feestelijke Kerstavond

Wat een feest! Op kerstavond terug in de Kapel aan de Kanaalstraat. En dat hebben de organisatoren geweten. Heel veel mensen, veelal bekenden die jarenlang de Kapel bezochten, waar zij zoveel goede momenten hebben mogen beleven, hadden de weg gevonden naar de Kapel. Er moesten zelfs veel stoelen bijgeplaatst worden.

Bij binnenkomst vielen de kaarsen en de feestelijke versieringen op. Je kon zien dat daar hard aan gewerkt was. Jammer dat de beelden van Martien Vissers ontbraken.

Dat de Kapel nu bij de gelegenheid van Kerst gebruikt mocht worden heeft velen een vertrouwd gevoel bezorgd. Het is nu eenmaal intiemer dan de andere plek waar de laatste drie jaren de diensten gehouden worden.

Tijdens de dienst kon je af en toe je gedachten laten afdwalen naar allerlei veranderde zaken in de Kapel, zoals de gordijnen. Hele mooie lange gordijnen, die ook nog eens het geluid goed geleiden. Maar ook de grote cirkels aan het plafond en de spiegels, die de fresco's op de achterwand bedekten.

Ik hoop dat we, de Kapelgemeenschap, snel weer voorgoed mogen terugkeren naar de Kapel.

Jos Ossevoort



Foto's: Wim Mol

Februari 2020

De Kern van ons Beraad

van 8 januari 2020

Lieve lezers, hopelijk zijn jullie het nieuwe jaar net zo enthousiast begonnen als wij. Het belooft immers een bijzonder jaar te worden met op de agenda een mogelijke verhuizing terug naar de Studentenkapel en een jubileumweekend op 3 en 4 oktober. We hebben enorm genoten van de 140 (150??) blijde gezichten bij de Kerstnachtviering maar kunnen ook terugkijken op een geslaagde kinderviering, samen met de Johanneskerk, en een goed bezochte 1^e kerstdagviering. De samenwerking met Hutten en DELA is beloftevol; de opkomst doet ons dromen over een mooie toekomst.

We hebben een gedurfde begroting gemaakt waarbij we zelfs middelen onttrekken aan ons eigen vermogen om te investeren in De kapel; niet alleen rondom de liturgische vieringen. We willen ook geld steken in bevordering van de gemeenschapscohesie (en sociale vraagstukken bij de leden) als ook in manieren om onze taak in de Eindhovense maatschappij serieus te nemen. Samen met Sanne, onze PiP, zullen we binnenkort een werkplan 2020 presenteren, ambitieus maar realistisch, met nadruk op vernieuwing (wat iets anders is dan nieuwe dingen doen). Het KB heeft gepolst in de kapeldialoog hoe een geleide vermindering van het aantal vieringen/maand (van 4 naar 3?) zou vallen bij de bezoekers, hoe het de voorgangers ontlast én hoe het ruimte biedt voor andere vormen van vieren (bijvoorbeeld op de 4^e en 5^e zondag in de maand). We gaan dit nu bespreken met de voorgangers, met het koor en dirigent en met de (andere) kapelbezoekers.

Er zijn drie werkgroepjes actief rond respectievelijk het jubileum van 40 jaar oecumenische vieringen (op 4 okt) en de KGG ontmoetingsdag (op 3 okt) en de huisvestingscommissie. Die lopen alle drie zeer naar wens.

Er komt een 4^e werkgroepje dat zich gaat verdiepen in 'sociale cohesie': wat kan onze gemeenschap betekenen voor individuen daarbinnen die, om welke reden dan ook, aandacht en zorg, hulp en steun nodig hebben. De werkgroep in oprichting zal proberen te komen tot een aanpak van signaleren/aandacht bieden (wat onze pastoraatsgroep al voortreffelijk doet) tot inzet van voorgangers/theologisch geschoolden tot professionele hulp daarbuiten.

Onze penningmeester had de jaarrekening 2019 al in concept gereed, chapeau. De kascommissie kan aan de slag om een en ander te verifiëren en controleren. Onze secretaris moet dus nu snel aan de bak met het jaarverslag 2019. Ook gaan we de Tarievennota actualiseren rond doop-huwelijk-begravenis met afspraken voor onze vaste financiers/deelnemers.

Vorig jaar hebben we voor onszelf als KB een soort van kalender geïntroduceerd die onze korte en lange termijnplanning faciliteert met deadlines en streefdata. Die aanpak bevalt zeer goed, reden om zo'n kalender ook nu weer te hebben gemaakt. Ook hebben we onderling nog eens gekeken naar wie wat doet en wat ieder als portefeuilleverantwoordelijkheid heeft naast bestuurlijke taken en werkgroep-participatie.



Februari 2020



Als iemand het wil (aandurft??) om toe te treden tot ons KB dan kunnen we heel precies aangeven wat hij/zij zou kunnen doen binnen eigen competentie en voorkeur. Dus ...?

Meld je aan als je mee wilt doen om De Kapel de toekomst in te leiden.

Daarmee hebben we 2020 opgepakt, met een mooie start en met genoeg (maar realistische) ambitie en met veel zin in dit uitdagende jaar.

Aldus de kern uit ons Beraad, Sjef Ernes

Bedankt...



Allereerst de beste wensen voor 2020 en al het goeds voor het nieuwe jaar!! Wat enorm fijn dat jullie een donatie gedaan hebben en blijven collecteren.

Het geld zal goed worden besteed aan de doelgroep.

Marcel Berends



Hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Wat een prachtig bedrag is dit ook al. Wij zijn ontzettend blij met jullie structurele steun!

Anoeshka Vluchtelingen in De Knel



Bedankt voor jullie steun en bijdragen vanuit De Kapel. Het geld is ontvangen. We zullen het geld weer inzetten voor zinvolle en nuttige activiteiten voor vele studenten in 2020.

Alvast een goed jaarwisseling en een gezond 2020.

Met vriendelijke groet / Kind regards / Cordialement,

Tony Williams, Tint

Februari 2020

Een keer meedoen met bibliodrama?

Vanuit de Protestantse Gemeente Eindhoven is een groepje bezig met Bibliodrama: op een speelse manier nieuwe dingen ontdekken in een bijbelverhaal en in jezelf.

Door middel van verschillende werkvormen zoals rolverdieping, ontmoetingsspel, koor of inspringtheater, kun je "aan den lijve" ondervinden wat die verhalen jou te bieden hebben. Oude betekenissen worden vernieuwd en verbonden met het eigen leven en de maatschappij van vandaag.

Het gaat niet om "de Waarheid" maar om een glimp van de waarheid die oplicht in het spel.



Door je te oefenen om in andermans schoenen te gaan staan is bibliodrama ook uitermate geschikt om bruggen te slaan naar andere levensbeschouwingen. Zo mag je groeien als mens, als zoeker én als vinder van oude en nieuwe betekenissen...

Eens per maand op maandag van 12.30 tot 14.30 uur in de Ontmoetingskerk.
Het onderwerp voor de komende keren is het boek Genesis. Op maandag 10 februari: Abraham.

Heb je belangstelling om een keer mee te doen, laat dat weten aan Els Maas (etcmaas@hotmail.com) of Jes Bouwen (agnesbouwen@telenet.be).

Voor meer informatie: <https://www.hetleerke.com/bibliodrama.html>