

DIGITALE ONTMOETING



Zondag 17 mei om 12 uur Samenviering op afstand

Voorgangers: Sigrid Coenradie (van de Remonstranten) en Sanne Rodenburg
Thema: Wat ik je wil zeggen.

De viering is te volgen via [Kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl)

De liturgie is te downloaden via [liturgie 17 mei](#)



En als je het leuk vindt om na afloop digitaal koffie te drinken met elkaar, dan kan dat op meet.jit.si/koffiekamerdekapel

Oproep voor viering van 17 mei



In de dagen voor zijn definitieve vertrek sprak Jezus niet meer in metaforen, maar in duidelijke, niet mis te verstane taal (Johannes 16:29-33).

De coronacrisis heeft ons doen beseffen dat het leven ineens kan veranderen en dat het plotseling te laat kan zijn om je gevoelens uit te spreken. Voor de viering van 17 mei met als thema 'wat ik je wil zeggen' willen Sigrid en Sanne iedereen graag uitnodigen om vooraf een persoonlijke boodschap in te sturen; zij zullen die boodschap in de viering voorlezen.

Het kan bijvoorbeeld een boodschap zijn aan een naaste, aan alle kijkers, aan de wereld, of aan jezelf. Wat wil je duidelijk maken en durf je misschien niet uit te spreken?

Stuur de boodschap

naar rodenburg@on.nl of s.coenradie@hotmail.com en geef aan of je

met je voornaam vermeld wilt worden of liever anoniem wilt blijven.

Sanne en Sigrid gaan vanzelfsprekend discreet met je e-mailadres om.

Alvast bedankt!

*Niets is zo krachtig als zachtmoedigheid
Niets zo zacht als ware kracht*

Dalai Lama vecht met medeleven

De Dalai Lama is een gewoon mens: “Vrienden vragen me om met mijn magische krachten te helpen bij een probleem in de wereld. Maar de Dalai Lama heeft geen magische krachten. Anders zou ik geen pijn in mijn benen of keel voelen. Wij ervaren allemaal dezelfde angsten, dezelfde hoop, dezelfde onzekerheden. Maar als mensen kunnen we onze gedachten gebruiken om woede en paniek en hebzucht te overwinnen. In de afgelopen jaren heb ik "emotionele ontwapening" benadrukt: om dingen realistisch en duidelijk proberen te zien, zonder de verwarring van angst of woede. Als een probleem een oplossing heeft, moeten we ons ervoor inzetten; zo niet dan hoeven we er geen tijd aan te besteden.”



“Boeddhisten geloven dat de hele wereld onderling afhankelijk is. Daarom spreek ik vaak over universele verantwoordelijkheid. De uitbraak van het verschrikkelijke coronavirus heeft aangetoond dat wat er met één persoon gebeurt, elk ander wezen kan beïnvloeden. Maar het herinnert ons er ook aan dat een constructieve daad - of het nu is door in ziekenhuizen te werken of door het onderhouden van 1,5 meter afstand - voor velen van betekenis kan zijn.”



“Sinds het nieuws over het ontstaan van het coronavirus in Wuhan, bid ik voor mijn broeders en zusters in China en elders. Maar gebed is niet genoeg. Deze crisis toont aan dat we allemaal verantwoordelijkheid moeten nemen waar we kunnen. Foto's vanuit de ruimte laten duidelijk zien dat er geen echte grenzen zijn op onze blauwe planeet. Daarom moeten we er allemaal aan werken om klimaatverandering en andere destructieve krachten te voorkomen. Deze pandemie dient als een waarschuwing dat we alleen samen in een gecoördineerde, wereldwijde reactie de ongekennde omvang van de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, aankunnen. Als boeddhist geloof ik in het principe van vergankelijkheid. Uiteindelijk zal dit virus voorbij gaan, zoals ik oorlogen en andere verschrikkelijke bedreigingen heb zien passeren in mijn leven. We krijgen de kans om onze wereldwijde gemeenschap weer op te bouwen zoals we al vele malen eerder hebben gedaan. Ik hoop van harte dat iedereen veilig kan blijven en kalm. In deze tijd van onzekerheid mogen we de hoop en het vertrouwen niet verliezen.”