

DIGITALE ONTMOETING



Zondag 3 mei om 12 uur: Viering op afstand met Bert Jan van Haarlem

Thema is het horen van de stem van de goede herder. Met een uitstapje naar vrijheid en bevrijding (5 mei). De viering is te volgen via kerkdienstgemist.nl/stations/1470/events/event/15580498-202005031150

Een beknopte liturgie is nu al te downloaden via [liturgie 3 mei](#)

Mogelijk dat er op het laatste moment nog een uitgebreidere versie komt met de liederen voluit.

En als je het leuk vindt om na afloop digitaal koffie te drinken met elkaar, dan kan dat op meet.jit.si/koffiekamerdekapel. Je moet zelf koffie zetten, maar wij zorgen voor de ontmoeting.

Interactie en voorbeden

Deze weekbrief wordt een Digitale Ontmoeting door interactie met de lezers. Zo is het Gebed van Overgave (verderop) toegestuurd door Suzanne van der Ploeg.

Overstelp ons met suggesties naar nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl

Dat geldt ook voor voorbeden en intenties. Als je ideeën zaterdagmiddag binnen zijn, kunnen ze komende zondag nog mee. Of de week erna

En als er lezers zijn die Feike willen helpen met het maken van filmpjes: graag!

De afgelopen vieringen alsnog of opnieuw meebeleven?

We hebben veel positieve reacties gehad op de digitale vieringen in april. Heb je er een gemist, of wil je er nog eens naar kijken? Ga dan naar: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1470/events>. Kies daar de viering die je wilt zien.

Van de meditatieviering op 19 april is geen opname beschikbaar.

De gefilmde viering van 26 april met als thema het Onze Vader blijft nog te bekijken via youtu.be/EeUIstU5Hco

Dit waardevolle document is meer dan 100 keer bekeken. Het blijft ook op andere momenten in het jaar actueel.

Er is voorlopig voldoende enthousiasme om zo lang als nodig wekelijks een viering op afstand te organiseren. De meesten zullen gewoon vanuit de Johanneskerk worden gestreamd (Kerkdienstgemist). Maar ook de aanpak van Feike komt terug, en het videoprogramma Jitsi (waarin je op elkaar kunt reageren) biedt mooie mogelijkheden.

En dan is er ook nog ruimte om een ander idee uit te proberen. Deze coronatijd legt ons veel beperkingen op, maar een onverwacht cadeau is wel de creativiteit en innovatie.



Dit gebed van overgave

helpt ons bij wat wij in deze tijd mogen leren:
uit louter vertrouwen te leven, zonder bestaanszekerheid,
maar gesteund door de immer aanwezige hulp van de geestelijke wereld.

GEBED VAN OVERGAVE

Wat ook komen mag,
wat mij ook het volgende uur,
de volgende dag brengen mag:
Ik kan het, als het mij volledig onbekend is,
door geen angst veranderen.

Ik wacht het af,
met volledige innerlijke rust,
in volmaakte zielenrust.

Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden;
wij stoten door vlagen van angst terug,
wat uit de toekomst in onze ziel opgenomen wil worden.

De overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt,
de zekerheid, dat datgene wat komt, komen moet
en dat het op de een of andere wijze zijn goede werking zal hebben,
het oproepen van deze stemming
in woorden, in gevoelens, in ideeën.
dat is de stemming van het overgavegebed.

- Rudolf Steiner

Wat vind je van de online vieringen?

Na experimenten in april met diverse online-digitale technieken om toch gemeenschapszin, vieringen ter inspiratie, en troost en ontmoetingen via het beeldscherm aan te bieden, willen we evalueren en leren.

Concreet waren er gestreamde uitzendingen rond PalmPasen, de Goede Week en Pasen vanuit de Johanneskerk, daarna een meditatieviering met het 'vergaderprogramma' Jitsi, en afgelopen zondag 27 april een vooraf gemonteerde filmopname met digitaal koffiedrinken na afloop.

Via de 'online-weekbrief' hebben we jullie inspirerende teksten en aardige afbeeldingen ter bemoediging gestuurd. Evenals de technische informatie om deel te kunnen nemen aan ons digitale aanbod van vieringen.

Stuur ons aub een mailtje met je mening over de experimenten. We vissen niet naar complimentjes, want die hebben we al heel veel gehad. Het mooiste compliment vormen trouwens de kijkcijfers, want die zijn veel hoger dan de 30 - 40 bezoekers van een normale zondagse viering. Ook opmerkingen over niet al te grote technische onvolkomenheden zijn nu niet zo belangrijk. We zijn geen professionals, maar het gaat elke week beter, ook al zullen foutjes niet altijd te vermijden zijn.

Wat willen we dan wel weten? Hoeveel behoefte heb je aan een wekelijkse viering? Speelt de vorm van de viering daarin een belangrijke rol? Heb je sommige vieringen bewust niet gekeken? Ondervind je technische problemen waardoor je weinig of misschien helemaal niet hebt kunnen kijken? Vergeet niet om hulp te vragen. Vaak is er iets te doen aan een technisch probleem.



Zie je een reden om door te gaan met online vieringen als de beperkingen van corona eenmaal opgeheven zijn? Vormen ze een prettig alternatief of is het maar behelpen? (Beter iets dan helemaal niets). Ben je van plan om te blijven kijken of is op een gegeven moment het nieuwe er wel af?

Wat vind je van de mogelijkheid om na afloop met elkaar te praten via bijvoorbeeld Jitsi? Vind je het handig om dat meteen na een viering te doen, of liever op een ander moment in de week?

Wil je met 'het online team' (zie hier onder) in gesprek, dan kan dat ook. Een online dialoog is gemakkelijk georganiseerd voor diegenen die willen doorpraten of hun mening willen toelichten. Heb je een eigen inbreng voor ogen, wees dan welkom. Dat kan met losse ideeën of als voorbereider (alles kan digitaal, dus je hoeft geen gezondheidsrisico te lopen).

Je reactie helpt ons verder. Stuur die binnen een week naar nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl. Uiteraard komen de resultaten in de nieuwsbrief.

Namens het online team (Feike, Jef, Sanne, Elcke, Jaap, Rob, Marie Astrid, Sjef)

Herdenk anders op 4 mei

In de nieuwsbrief van vorige week is een alternatieve vorm van dodenherdenking op 4 mei aangekondigd. Die vorm krijgt geen goedkeuring van de gemeente en gaat daarom niet door.

Maar het is geen probleem als je zelf een bloem wilt leggen bij het Vrouwenmonument, als je maar rekening houdt met 1,5 meter afstand tot anderen

De aangekondigde alternatieve herdenking bij het vrouwenmonument aan de Parklaan gaat niet door ! Dit op last van het regionale crisisteam en de gemeente Eindhoven

Herdenk 4 mei op je eigen manier !! en (hopelijk) tot volgend jaar



Comité 4 mei Vrouwenherdenking
Vrijheidstour Eindhoven
Vredesburo

Info : info@vredesburo.nl

Kerkdienstgemist op je TV

Voor wie niet graag naar een computerscherm kijkt, is er goed nieuws. Kerkdienstgemist (maar ook andere beelden op je computer) kun je ook naar je tv-toestel sturen. Je moet er wel een apparaatje van ongeveer €50 voor hebben. Wie niet schrikt van termen zoals chromecast en hdmi, kan in onderstaande link bekijken hoe je dit kunt regelen.

[hoe-kan-ik-vanuit-de-app-casten-naar-mijn-tv](#)



Lach, lach en lach een keer
Als Jij lacht , lacht een ander weer,
en men lacht menig, menig keer,
het leven is niet moeilijk meer,
omdat jij lachtte, toen, die keer.