

# DIGITALE ONTMOETING



## Themalunch Zondag 14 juni 12 uur

Een themalunch op afstand, kan dat? De Pastoraatsgroep is de uitdaging aangegaan. Het resultaat is een onlineviering die van tevoren is opgenomen en die zondag om 12 uur te volgen is via [YouTube](#)

Probeer je eerder te kijken, dan krijg je een foutmelding. Later kijken kan wel.

Thema: 'als er twee of drie...'

De bijbehorende liturgie kun je [hier](#) downloaden. En als je na afloop digitaal koffie wilt drinken, dan kan dat op [meet.jit.si/koffiekamerdekapel](https://meet.jit.si/koffiekamerdekapel)

## Online Kapeldialoog op 16 juni

Het Kapelberaad heeft weer veel te bespreken met de Kapelgemeenschap. Daarom wachten we niet tot we elkaar weer in zaal 5 kunnen ontmoeten, maar kiezen we voor de onlinevariant. Omdat we de laatste weken geluidsproblemen hebben ondervonden met [Jit.si](#) doen we de Kapeldialoog op 16 juni om 20 uur via [zoom](#). Heb je nog nooit met zoom gewerkt? Probeer het dan van tevoren uit. Als het goed gaat, zie [je](#) de melding dat de vergadering pas op dinsdag is. Gaat het niet goed? Laat je dan helpen, zodat je er toch bij kunt zijn: Rob Weijs 06 45106647

### Agenda

1. Mededelingen
  - Voorstellen Paul Gieles
  - Coronaprotocol
  - Stand DomusDela
  - 40 jarig jubileum op 4 oktober
  - Vier Zomervieringen
  - Bijdrage collecte
2. Terugblik Prima inter Pares (PiP) door Sanne
3. Ervaringen online vieringen
4. Zorgen, ideeën, wensen, vragen, suggesties,

## Gerard Ingham overleden

Hij viel op met hoestbuien vanuit zijn rolstoel. Bas Sturkenboom zorgde voor hem en dat betekende dat hij hem ook meenam naar de vieringen. Gerard is nu overleden. Laten we hem meenemen in ons gebed. Dank aan Bas voor zijn betrokkenheid bij Gerard.



**Gerard Ingham**

19 januari 1956 – 2 juni 2020

**Psalm 149: 1, 5-6a**

Hallelujah!

Zing voor de Heer een nieuw lied,  
roem Hem te midden van zijn getrouwen.

Laten Zijn getrouwen juichen in triomf,  
nog jubelen als zij te ruste gaan,  
met lofzang voor God uit hun kelen.

Hallelujah!

**“Kom naar de rand,” zei hij.  
“Maar wij zijn bang,” antwoordden zij.  
“Ga op de rand staan,” vervolgde hij.  
Ze kwamen.  
Hij gaf ze een zetje ....  
En ze vlogen.**