

DIGITALE ONTMOETING



Zondag 21 juni om 12 uur

ANGST

Postbus 1045 6801 BA Arnhem www.loesje.nl

**IS OOK MAAR
EEN VEILIGE
UITWEG**

Loesje

Oecumenische viering 'op afstand' met Sanne Rodenburg, Els Maas en Ron Berkens. De online viering is te volgen via ['kerkdienstgemist'](#).

Het onderwerp is: 'Een boodschap die niet gehoord wil worden'. Tijdens deze coronacrisis wordt van ons gevraagd ons aan maatregelen te houden die onze vrijheid sterk beïnvloeden. Hoe reageren wij daarop? Gehoorzamen wij of komen we in opstand? Hoe gaan wij om met degenen die hier anders mee omgaan? Misschien vragen wij ons zelfs af waarom God deze crisis laat gebeuren.

In deze viering zoeken wij aan de hand van bijbelse voorbeelden naar nieuwe kracht en overtuiging om onze eigen antwoorden te formuleren.

De bijbehorende liturgie kun je [hier](#) downloaden.

En als je na afloop digitaal koffie wilt drinken, dan kan dat op meet.jit.si/koffiekamerdekapel

Alvast een miniverslag over de KapelDialog

Dinsdag 16 juni hebben we een online KapelDialog gehouden via Zoom. Er deden 19 mensen mee. Er ontstonden levendige gesprekken met heel veel ideeën.

Een verslag komt in de maandniewsbrief volgende week. Daarin ook meer over een van de ideeën: het samenstellen van een groepje mensen dat gaat nadenken over een aankleding van de wand links van de vleugel. Paul en Berna, nog bedankt voor het gebruik van jullie Zoom-account.



Collectegeld



Ook het collectegeld kwam ter sprake. Het collectegeld dat we jaarlijks verdelen onder het Jongerenhuis en Vluchtelingen in de Knel.

Normaal kwam er elke zondag ongeveer € 80,- binnen. Door het Coronagebeuren missen we nu al ruim € 1300,- aan collectegeld. Na de oproep in de Pinksternieuwsbrief is er tot begin deze week maar € 175,- binnen gekomen.

Je kunt jouw bijdrage overmaken op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. Stichting De Kapel onder vermelding van 'collecte- bijdrage'.

PS. Tijdens de KapelDialog is er nog een gulle gift in het collectemandje gedaan.

15 Aanwezigen welkom in Johanneskerk

Helemaal normaal zullen onze vieringen niet gauw meer worden, maar langzamerhand gaan we wel weer op weg naar een voor ons normaal aantal aanwezigen in de kerk. In de laatste twee vieringen van juni zijn er 15 aanwezigen mogelijk. Al oefenend passen we steeds vanzelfsprekender het protocol toe.



Wil je er graag een keer bij zijn (of vaker) geef dat dan door via nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan er plek is, dan lossen we dat zo eerlijk mogelijk op. Als je aanwezig bent in een viering, dan gelden uiteraard alle bekende regels. Verder zijn er nog enkele toevoegingen uit ons eigen protocol. Omdat in de Johanneskerk inmiddels pijlen op de grond zijn aangebracht, houden we ons daaraan in plaats van de looprichting uit ons eigen protocol. De laatste versie van het protocol is [hier te downloaden](#).

Laatste Kindernevendienst voor de zomervakantie

Op 28 juni is de laatste dienst voor de zomervakantie. Al jaren hebben we op deze laatste zondag na de dienst een gezellige bijeenkomst voor de kinderen. Dit jaar hebben we de bijeenkomst vóór de dienst: van 10.00 – 11.15 uur in het park tussen de Nestorlaan en de Sterrenlaan, om de hoek bij de Johanneskerk. Als je met de auto komt, kun je het beste bij de kerk of bij de Nestorlaan parkeren.



Je hebt het volgende nodig:

- een picknickkleed en evt. stoeltjes om te kunnen zitten
- borden en bekers, een paraplu / parasol
- je eigen brunch en iets te drinken (veiliger dan dingen delen), dan zorgen wij voor iets lekkers erbij.

Berna zal ons een verhaal vertellen met daarna een opdracht voor de gezinnen. We zullen het op zo'n manier vormgeven dat het allemaal veilig en volgens de regels verloopt. Als er tijd over is doen we nog een spel waarbij ouders en kinderen zullen moeten samenwerken.

Het wordt vast heel gezellig.

Laat even weten of je van plan bent te komen via berna.smit@bbhmail.nl. Zaterdagmiddag bevestigen we via de mail nog even de plek of zullen we een andere plek voorstellen als er slechter weer komt.

Groetjes van de 'kindernevendienst'.

Nacht van de vluchteling

<https://www.vluchteling.nl/ho-jij-kunt-helpen/nacht-van-de-vluchteling>

Sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling jaarlijks rond of voorafgaand aan [Wereld Vluchtelingendag](#) (20 juni) de 'Nacht van de Vluchteling'.

In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop in verschillende provincies in het land.

Op 20-21 juni zouden ca. zeventuizend deelnemers in 10 steden die 'Nacht van de Vluchteling' wandeling gaan lopen om zoveel mogelijk geld op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen waar ook ter wereld.

Vanwege het Coronavirus krijgt de wandeluitdaging een digitale invulling en kunnen mensen gedurende het hele weekend kilometers maken via de NVDV-app. Zie: [nachtvande vluchteling.nl](#)

"Je bent niet op aarde om te kruipen. Je bent geboren met vleugels. Leer ze te gebruiken en vlieg."



Klik [hier](#) om te horen: Die mij droeg op adelaarsvleugels....

Start deze dag met nieuwe ogen:
Wijd open voor gratie en schoonheid.
Die de basis vormen van het leven.
Wees een getuige van het heilige in kleine dingen.
Wees dankbaar voor de gaven en laat vreugde in je hart leven.