

DIGITALE ONTMOETING



De Kapel
werkplaats
voor oecumene

Zondag 7 juni om 12 uur

Viering met Elcke Smits (voorganger), Dirk van Tellingen en Mirjam Kleinveld.
Kindernevendienst met Berna Smit (meer informatie verderop in dit weekbericht).

Het thema is: 'Innerlijke Ruimte'

*Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.*



De bijbehorende liturgie kun je [hier](#) downloaden.

Link naar de viering op [kerkdienst gemist](#)

En als je na afloop digitaal koffie wilt drinken, dan kan dat op meet.jit.si/koffiekamerdekapel

Fraaie blik op verstild Eindhoven

Bekijk het [gedicht Stille Stad](#) op YouTube. Gemaakt door Stadsdichter van Eindhoven Iris Penning. Omdat het prachtig in elkaar zit, voor de mooie beelden. En ook omdat het leuk is als puzzel: herken je alle plekken in Eindhoven?



Kindernevendienst 7 juni

Voor de kinderen is een digitale ontmoeting gepland vanaf 10.00 uur. Alle kinderen zijn persoonlijk benaderd hierover.

We gaan praten over dromen. En Berna leest een raar droomverhaal (uit de bijbel) voor. Er wordt getekend en wie wil mag vertellen over een droom.

Voor meer informatie: Berna Smit, berna.smit@bbhmail.nl

Verzending nieuwsberichten

De Pinksternieuwsbrief, met zijn bijzondere inhoud, is waarschijnlijk bij veel ontvangers in de spammap terecht gekomen of zelfs helemaal niet aangekomen. Zodra we dit merkten is de nieuwsbrief-pdf op een andere manier opnieuw gestuurd. We werken er hard aan om de ontvangst van de nieuwsbrief gewoon via Laposta in orde te krijgen.

Vraag aan jullie: voorlopig verschijnt er in principe elke week op vrijdag een bericht van ons. Heb je het niet ontvangen, of hoor je dat van iemand anders, laat het ons dan weten.

Online koffiedrinken met storingen

Helaas is het koffiedrinken afgelopen zondag misgegaan ten gevolge van technische problemen, mensen waren soms niet te verstaan. Bij andere besprekingen deze week, ging het af en toe goed maar ook af en toe mis. We gaan op zoek of meer mensen dit probleem hebben en of we er iets aan te doen valt. Hopelijk gaat het komende zondag beter.

Handen

Ik schrijf poëzie,
geen filosofie,
maar nu moet ik even iets kwijt.
'Ik denk dus ik ben',
lijkt heel slim geschreven,
maar wel in verleden tijd.
Het lampje ging branden,
met zeep op mijn handen,
waarop ik het nóg eens herlas.
Want tegenwoordig beschouwd
had de wijsgeer het fout.
Het moet zijn: ik denk dus ik was.

-Yanaika Zomer

unicef  voor ieder kind

