



Nieuwsbrief De Kapel

Agenda

- 28 juni 12 uur Oecumenische Viering met Feike Weeda
12 juli 12 uur Zomerviering 'op afstand' met Berna Smit en Rob Weijs
26 juli 10 uur Wandeling met Carien Miedema, Dirk van Tellingen en Mirjam Kleinveld
8 aug 12 uur Zomerviering 'op afstand' met Jef De Schepper
23 aug 12 uur Zomerviering 'op afstand' met Sanne Rodenburg en Susan van der Ploeg
6 sept 12 uur Oecumenische Viering met Feike Weeda

Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl

en op: www.facebook.com/kapel.eindhoven

Nieuwsbriefverspreiding en website

Het lijkt erop dat het probleem met de nieuwsbriefverzending is verholpen. Mocht je onverhoopt toch horen dat iemand de nieuwsbrief niet ontvangen heeft, geef dat dan a.j.b. door via nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl

Overigens kun je op de website, die volop in ontwikkeling is, de nieuwsbrieven en weekberichten ook lezen. Verder staan er links naar de laatste vieringen. Wanneer je andere vieringen wilt bekijken, kun je dat aanvragen via nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl



Het secretariaat van De Kapel: Tartinistraat 5, 5654CX Eindhoven, tel 040 2519866

Juli 2020

Viering 28 juni: einde van een bijzonder seizoen

Er is al veel geprobeerd op afstand, maar nog niet het 'breken en delen'. Dat gaat op zondag 28 juni gebeuren in een viering met Feike Weeda (voorganger), Berna Smit en Rob Weijs. Er zijn speciale glaasjes aangeschaft en het delen van brood gebeurt op een veilige manier. Wil je thuis meedoen? Zorg dan dat je ook een glaasje sap en een stukje brood hebt klaar staan.



De viering staat ook in het teken van het einde van het seizoen. De kinderen en hun ouders hebben voorafgaand een picknick. Daaruit zullen een aantal vragen voortkomen die in de viering zullen worden behandeld.



Het thema is: Wees wijs, doe niet dwaas.

Er is veel dwaasheid in de wereld en tegelijk ook veel wijsheid. En zo is het ook in onszelf. Sommige momenten zijn we wijs, soms zijn we dwaas. Wat is wijsheid, of anders gezegd: wie is wijsheid? Naast de tekst van Spreuken 8, komt ook een icoon van de tempel van Sophia aan bod en een enkel fragment uit het boek Lord of the Rings.

Voor deze viering van aanstaande zondag willen we je uitnodigen om een korte voorbede in te spreken via Whatsapp. Je kunt dan een berichtje met je naam naar Feike sturen: 06-29178966. Als je dat hebt gedaan, kun je het microfoontje ingedrukt houden en iets inspreken. Wil je mislukte versies verwijderen of aangeven welke de goede is? Dan kunnen we de goede voorbede in de viering in de Johannes kerk laten klinken. Twee tips: 1) hou het kort 2) realiseer je dat de uitzending op internet komt.

Zondag 28 juni vanaf 12 uur kun je de viering volgen via: [kerkdienst gemist](#)
Om de liturgie te downloaden klik [hier](#).

Na de viering ben je welkom om 'koffie te drinken' op de vaste ontmoetingsplek:
meet.jit.si/koffiekamerdekapel

Als je nog niet eerder hebt meegedaan, probeer het dan van tevoren uit. Je bent dan alleen in de koffiekamer, maar je kunt zien of je camera en microfoon het doen (camera is niet verplicht, maar wel fijn). Lukt het niet? Vraag dan hulp via nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl

Aankleding van De Kapel

De online vieringen vanuit de Johanneskerk worden door velen van jullie zeer gewaardeerd, binnen het gegeven dat we de samenkomst, breken en delen en de koffie-contacten natuurlijk missen. Maar was jou ook de kale witte muur op de achtergrond opgevallen achter de voorganger en naast de vleugel? Binnen onze gemeenschap klinken dan ook geluiden om ons 'liturgisch centrum' wat meer aan te kleden, nu zeker, maar wellicht ook later, als we weer gewoon de liturgie vieren op die plek met elkaar. We zien daarbij de kans om daar iets te hangen (misschien wel permanent, maar dat overleggen we met de Kerkenraad van de Johanneskerk) dat ook past bij onze Kapel, bij onze identiteit, bij onze levensbeschouwing en bij onze taak in de wereld.

In de Kapeldialoog van 16 juni bleek de meerderheid ervoor om te stimuleren dat het iets wordt van ons allemaal. Het proces om tot zoiets te komen kan een breed gedeeld gemeenschapsgevoel versterken.

Om een goed beeld te krijgen rond nieuwe initiatieven is het nodig dat we reacties krijgen, ook als die reactie afwijzend is of als het onderwerp je niet aangaat of aanstaat of als je bijna geen tijd hebt.

Over dit onderwerp hebben we een enquête gemaakt met slechts één vraag, waarbij je kunt kiezen uit meerdere antwoorden. Die vragen we jullie dan ook dringend om te beantwoorden. Klik op deze [enquêtelink](#) en beantwoord éven die ene vraag. Het duurt maar 30 sec. en het kan geheel anoniem.

Wij zijn heel erg benieuwd naar jullie reacties, bij voorbaat hartelijk dank, namens het KapelBeraad.





Verslag KapelDialog

Van de zeer inspirerende KapelDialog heeft Paul Mulder een uitgebreid verslag gemaakt. Dat is te downloaden via [deze link](#).

De 19 aanwezigen luisterden naar wat er speelt in De Kapel, en zij reageerden daar ook uitgebreid op.

Eerst stelde Paul Gieles zich voor als nieuw lid van het

Kapelberaad. Natuurlijk ging het ook over de succesvolle online-vieringen die al gauw door 150 mensen bekeken worden (Pinksteren zelfs 200). Langzamerhand zullen er meer kapelgangers worden toegelaten binnen een strak protocol. Tot eind juni maximaal 15.

In de vakantiemaanden wordt er om de week een zomerviering gehouden. De vrijdag voorafgaand verschijnt er een weekbericht.

De eventuele terugverhuizing naar de Kanaalstraat is door de lockdown niet gemakkelijker geworden. Dela en exploitant Hutten zijn er nog niet uit hoeveel ruimte er in DomusDela komt voor niet-commerciële activiteiten waarvan De Kapel de eerste zou zijn. Wordt vervolgd in september.

Ook is uitgebreid stilgestaan bij het jubileum in het kader van 40 jaar oecumenische vieringen. Er wordt hoe dan ook aandacht aan besteed, maar er zullen maar weinig mensen aanwezig kunnen zijn. Goed dat we van kerkdienstgemist gebruik kunnen maken. In augustus verschijnt een extra nieuwsbrief met alle relevante informatie.

Dirk wees er op dat door het ontbreken van collectes onze goede doelen, Jongerenhuis en Vluchtelingen in de Knel, minder steun zullen krijgen. Tenzij wij daar iets aan doen natuurlijk (zie de afgelopen maand- en weekberichten).

Uitgebreid is ook stilgestaan bij de aankleding van ons liturgisch centrum. Daar leven zelfs verschillende ideeën over. Meer hierover kun je elders in deze nieuwsbrief lezen.

Besluitvorming kwam ook aan de orde bij de bespreking van de ervaring van Sanne als Prima inter Pares onder voorgangers. Sanne zou graag een wat hiërarchischer structuur zien. Daar is over gebrainstormd. Veel waardering was er voor het werk dat Sanne als PIP tot stand heeft gebracht. Van het 'laatste rondje' werd flink gebruik gemaakt. Vaak was dat om te benadrukken dat het een bijzonder prettige bijeenkomst was, ondanks de afstand.

De Kern van ons Beraad

van 11 juni 2020

Het begint warempel te wennen, onze vergaderingen per Skype. We zien dat aan de duur: ze lopen alweer wat uit; sociaal contact kent inmiddels bij ons geen beeldscherm-barrières meer, zo lijkt het. We hebben het protocol voor de vieringen met 10 (max 15) mensen geëvalueerd.

Discipline is de grootste uitdaging, zo blijkt. Reden om voortaan bij een viering één persoon expliciet te vragen toe te zien en te adviseren op toepassing van de Coronamaatregelen en protocolafspraken. Een soort BOA in de kapelviering, maar dan met liefde en zorg als wapens, geen wapenstok.

Juli 2020

Ook willen we 'gewone' bezoekers toelaten (binnen die norm van max 15 totaal). Dit betekent dat het KapelBeraad ook dát gaat coördineren. Na opgaaf van de voorbereidingsgroep wie zij willen laten deelnemen (voorganger-liturgiegroep-koorzangers) weten Dirk en Rob hoeveel bezoekers er nog bij kunnen. We gaan peilen of en hoe groot de behoefte daaraan is (o.a. in de koffiekamers, in de Kapeldialoog en ook via de nieuwsbrief. Als je dus wilt en kunt (en gezond bent) meld je dan aan via nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl.

De Johanneskerk heeft rode stoelen ingevoerd en kan daarmee max 59 mensen toelaten in de kerkruimte. De adviezen voor zingen (opgesteld door www.koornetwerk.nl) zijn o.a. 3 meter afstand tussen de zangers en 30 m³ ruimte per persoon. We stimuleren natuurlijk meezingen (niet alleen het koor) maar dat betekent een beperking in bezoekers. Met 15 mensen in de Johanneskerk is dat geen probleem, bij 59 wel. Enfin, we zijn er dus nog lang niet. Tot eind juni (28 juni de laatste viering) houden we het op max 15 personen.

Een heel ander onderwerp is de evaluatie die Sanne Rodenburg heeft gemaakt naar aanleiding van haar PiP ervaringen (Prima inter Pares onder de voorgangers). Drie zaken springen eruit. Allereerst blijken de taken die we bij de PiP hebben ondergebracht functioneel heel goed te passen en zijn ze goed uitvoerbaar. Maar in onze niet zo strakke Kapelstructuur ontstaat een spanningsveld bij het initiëren van nieuwe dingen omdat anderen daar vraagtekens bij plaatsen. Mogen 100 bloemen bloeien of kunnen 100 bloemen bloeien? Wie beslist?

Het KapelBeraad is een faciliterend, stimulerend orgaan met bestuurlijke eindverantwoordelijkheid maar het beslist niet zomaar wat goed is en wat fout, wat past en wat niet past, wat we willen proberen en wat we willen vastleggen in een vast format. Het proces om vanuit onderop te komen tot goede keuzes is belangrijk(er). Het KapelBeraad zal explicieter en vaker moeten formuleren en communiceren wat de visie is van De Kapel en waar we voor (willen) staan c.q. waar ruimte voor is.

Een tweede punt van aandacht is het moeizame proces van gemeenschapsvorming (en vergroting ervan). We zien duidelijk lichtpuntjes, maar de weg is moeizaam. De gemeenschap is afwachtend en kritisch, niet een zaak alleen van de PiP. De behoefte moet van onderuit de gemeenschap komen. En als derde punt: we zouden de PiP vanwege alle taken tegemoet moeten komen met een vorm van een vergoeding omdat het verder gaat dan voorgangerstaken. Dat gaan we onderzoeken.



We hebben ons kritisch beraden op onze positionering t.o.v. het platform LEV (Levensbeschouwing en Vrede). We zien het belang, we zien de kansen om met anderen samen te werken maar de concrete handelingsperspectieven zijn beperkt. We gaan eerst zelf nog eens goed nadenken hoe wij levensbeschouwing vertalen in maatschappelijk engagement.

Juli 2020

Dat kán zich focussen op vredesvraagstukken, maar ook op bijvoorbeeld onze taak jegens migranten en vluchtelingen, op diaconie, op rentmeesterschap over onze schepping. Wie daarin wil meedenken meldt zich bij [Paul Gieles](#)!! Intussen blijven we lid van LEV en blijven we hen volgen , waar mogelijk helpen en ondersteunen.

De vergadering eindigt met de voorbereiding van de kapeldialoog (16 juni). Als jullie dit lezen is die al geweest en weten jullie wat we aan de orde wilden stellen en van jullie wilden horen.

Aldus de kern uit ons (virtuele) Beraad, Sjef Ernes

Bijeenkomst met Feike Weeda en Dirk van Tellingen.

Graag willen we alle Kapelgangers uitnodigen om mee te doen aan een oriëntatie op het mee voorbereiden van vieringen. We kunnen nieuwe ideeën gebruiken en bovendien is het een leuke manier om bij een viering betrokken te zijn. Mocht je dit wat lijken, neem dan contact op met Dirk (nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl) voor meer informatie of om je al op het rooster te laten zetten. In september of oktober organiseren Feike en Dirk een bijeenkomst voor de nieuwe en al actieve voorbereiders om het met elkaar te hebben over een liturgisch thema.



Bericht van TINT: Gast of gelijk?

Het eerste half jaar van 2020 is heftig voor de hele wereld. Waar de problematiek rondom COVID-19 amper voorbij het hoogtepunt lijkt, duikt de volgende uitdaging al op. Racisme blijkt nog steeds een groot probleem te zijn in de wereld, en met de gewelddadige dood van George Floyd in de VS laait dit thema weer op. Ik, als half Antilliaanse, half Nederlandse vrouw , kan niet om dit onderwerp heen. Alle herinneringen van mijn eigen ervaringen met discriminatie worden weer opgerakeld; witte vrienden en bekenden zijn benieuwd naar mijn opinie en ervaring; en tegelijkertijd zoeken ze bij mij bevestiging dat ze goed bezig zijn. Of ze proberen feiten zoals dat racisme voor veel mensen in Nederland ook een probleem is, ter discussie te stellen.



Arantja (midden) in overleg met Margit van Tuijl

Ondanks dat het een zware last is om zoveel verantwoordelijkheid toegewezen te krijgen, ben ik blij dat ik op de spreekstoel mag zitten, dat ik mijn ervaringen mag delen, en dat ik als onderdeel van het TINT-team de rol in mag nemen om dit soort onderwerpen bij studenten (en medewerkers) op persoonlijk niveau bespreekbaar te maken. Tegelijkertijd zet het me ook aan het denken. Ik vraag me af welke stemmen zwijgen, wat verzwegen wordt, en bij wie de mond al dan niet bewust gesnoerd wordt.

Het doet me denken aan het eerste stuk dat ik voor de Nieuwsbrief schreef, in januari 2019. Over één van de eerste evenementen die ik mocht bijwonen: Getting Out of Your Comfort Zone. Studenten vertelden hoe het was om naar Nederland te verhuizen voor hun studie. Een TU/e-studente uit Kenia deelde hoe zij racisme en eenzaamheid ervoer toen ze naar Nederland kwam en hoe ze tijdens haar hele studie geen Nederlandse vrienden had kunnen maken.

Een belangrijk verschil is wel: waar Internationals als gast in een ander land gezien worden, worden niet-witte Nederlanders in bepaalde situaties als gast in eigen land gezien. Maar de grootste gemene deler zit hem in het woord gast. Ik vraag me af of je echt welkom bent wanneer je als gast gezien wordt, en dus toch niet helemaal als gelijke wordt behandeld? Ik geloof namelijk dat je pas als gelijke wordt behandeld wanneer je onderdeel van die samenleving kunt worden. Echt onderdeel. Van het land en de cultuur. Van de bewoners. En pas dan kun je aarden. Pas dan kun je jezelf echt ontwikkelen.

Juli 2020

Daarom ben ik enorm dankbaar voor de organisatie TINT, die zich hard maakt voor het welzijn van studenten. Want je kunt pas aan dat welzijn werken wanneer een student echt welkom is. Met thema's als identiteit, welzijn, uit je comfortzone stappen, community, eenzaamheid, de betekenis van je werk en meer, streven wij ernaar om alle studenten aan elkaar te verbinden, zich thuis te laten voelen, te laten aarden en zichzelf te ontwikkelen.

Arantja Rosalina, Operations Manager TINT



Wens

Ik wens jou de zon iedere dag
Het 's morgens opstaan met een lach
De felste regenboogkleuren
Verse bloemen die wekenlang geuren

Ik wens jou de sterren dichtbij
De liefde voor altijd aan je zij
Lieve zinnnetjes voor in jouw hoofd
Ik wens jou dat je maar voor altijd
in jezelf gelooft.

Stef's
Gedichtenkamer