



Nieuwsbrief De Kapel

Agenda

zo 31 mei	12 uur	Pinksterviering op afstand met Jef De Schepper	kindernevendienst
zo 7 juni	12 uur	Viering op afstand met Elcke Smits	kindernevendienst
zo 14 juni	12 uur	Themalunch met pastoraatsgroep	
di 16 juni	20 uur	Online KapelDialogoog	
zo 21 juni	12 uur	Viering met Sanne Rodenburg	
zo 28 juni	12 uur	Laatste viering voor de zomer met Feike Weeda	kindernevendienst
zo 12 juli	12 uur	Zomerviering met Rob Weijs	
zo 26 juli	12 uur	Zomerviering met Dirk van Tellingen	
zo 9 aug	12 uur	Zomerviering met Jef De Schepper	
zo 23 aug	12 uur	Zomerviering met Susan van der Ploeg	

Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl
en op: www.facebook.com/kapel.eindhoven

Het secretariaat van De Kapel: Tartinistraat 5, 5654CX Eindhoven, tel 040 2519866



Zondag 31 mei Pinksterviering

met Jef De Schepper

Met als thema: De vrucht van de Geest.

We vieren het Joodse oogstfeest. Voor ons een beetje vroeg in het jaar, maar de lentebloei is wel overvloedig. Wat is voor ons de oogst van Pinksteren? Paulus somt in zijn brief aan de Galaten de vruchten van de Geest op (5,22). Kunnen wij de komst van die Geest echt vieren?

Rechtstreekse verbinding met [de online viering](#).

Klik [hier voor de liturgie](#).



Herstart kindernevendienst

Het is ondertussen duidelijk geworden dat de coronamaatregelen in een of andere vorm nog langere tijd ons leven zal beïnvloeden. We willen nu ook voor de kinderen op zoek naar nieuwe vormen die coronaproef zijn. De Kindernevendienstgroep heeft hiervoor drie zondagen geprikt.

Voor Pinksteren **31 mei** heeft Harry een kindernevendienst voorbereid die ouders of grootouders met de kinderen kunnen lezen en doen. Zie hiernaast in kader.

Op zondag **7 juni** nodigt Berna de kinderen uit voor een ontmoeting in de digitale koffiekamer van de Kapel via meet.jit.si. Op deze manier kunnen de kinderen ook elkaar weer eens zien en spreken. Informatie hierover met de link volgt nog.

Om het seizoen met elkaar af te sluiten willen we ook op zondag **28 juni** iets voor en met de kinderen organiseren. Misschien buiten? Digitaal? Daarover horen jullie ook later meer.

Het materiaal van Kind op Zondag gratis beschikbaar zolang de lockdown duurt:

www.kindopzondag.nl/digitaal

Hein Otto Folkerts

Pinksteren Kindernevendienst

Titel: symbolen als taal

Verhaal is te beluisteren op:

<https://www.youtube.com/watch?v=gFy6-CyQjn0>

Samenvatting:

Soms is taal (woorden en praten) niet voldoende of nodig om iemand te begrijpen.

Iets duidelijk maken gaat niet altijd via woorden, maar ook via symbolen, bv.:

- Met je vuist zwaaien
- Iemand bloemen geven
- Slingers in de kamer
- Je tong uitsteken

Goede symbolen worden in (bijna) elke taal begrepen.

Symbolen in de kerk:

- Doopwater
- Kaarslicht
- Heilige Geest als wind, adem, duif of vuur

Wat betekent vuur? Je kunt dan denken aan bosbrand, barbecue, de open haard, kaars. Vuur heeft vele kanten die allemaal begrepen worden als je vuur zegt.

Oefening:

Maak een tekening die aangeeft wat vuur voor je betekent. Als je klaar bent mag je de vlammetjes uitknippen en in je tekening plakken. Klik op [vlammetjes](#) om ze te downloaden.

Meer aanwezig bij opname vieringen

Het Kapelberaad heeft unaniem een protocol vastgesteld dat de basis vormt om geleidelijk meer mensen aanwezig te laten zijn bij de opnamen voor KerkdienstGemist. Op 31 mei en 7 juni wordt ervaring opgedaan met de nieuwe werkwijze. Het maximum aantal aanwezigen is vastgesteld op 10. De voorbereidingsgroep van deze twee vieringen is verantwoordelijk voor de toelating en voor het coördineren van een ordentelijk verloop in hun viering.

Belangrijk aandachtspunt is het risico dat tijdens het zingen de besmetting kan worden verspreid.

Op de Kapeldialoog van dinsdag 16 juni (zie elders) zal een van de agendapunten zijn een eventuele verdere uitbreiding van bezoekers en hoe dat moet worden vormgegeven.

Uitgangspunt voor bezoekers in de viering is dat je aanwezigheid een volledig vrije keuze is. Ook wanneer pas op het laatste moment twijfels ontstaan door bijvoorbeeld koorts of hoesten, blijf je alsnog weg.

Als je aanwezig wilt zijn, aanvaard je medeverantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het protocol dat in gedrukte vorm in de kerk aanwezig zal zijn. Je accepteert op voorhand dat je je vriendelijk laat aanspreken op je eigen gedrag als dat niet volgens het protocol zou zijn, maar ook dat jij zelf op een vriendelijke manier een ander aanspreekt.

Het protocol is te downloaden via een link in de mail waarmee deze nieuwsbrief is verstuurd.



Open brief van Sanne Rodenburg

Beste Kapelgangers,

In de viering van 17 mei luisterden wij naar persoonlijke boodschappen van jullie. Ook ik heb zo'n boodschap, die ik graag met jullie deel.



Toen ik enkele jaren geleden toetrad tot De Kapel, werd ik geraakt door de verschillende manieren van geloofsbeleving en -beoefening. In het jaarverslag 2019 is dit als volgt verwoord:

“Net zomin als er maar één weg naar Rome zou zijn, is de genoemde pluriformiteit misschien wel het meest typische kenmerk van onze vieringen. Niet voor niets dat het lied ‘Honderd bloemen mogen bloeien’ één van de lijfliederen is van De Kapel. Al kennen alle reguliere vieringen een zeker stramien, de uitwerking ervan is vaak verschillend, met duidelijke kleuring door de betrokken voorganger, de liturgievoorbereiders, de keuze in muziek en zang.”

In de laatste zin van dit citaat wordt iets belangrijks gezegd: de viering wordt duidelijk gekleurd door degenen die de viering voorbereiden.

En wat mij nu van het hart moet: ik vind het jammer dat er steeds minder enthousiasme in De Kapel lijkt te zijn voor andere visies op bijbel, liturgie en vieren. Willen wij alleen het bekende horen, waar we het per definitie mee eens zijn? Is een viering die “schuurt” niet minstens even leerzaam en vruchtbaar? Maakt een andere benadering of liturgische invulling de viering minder ‘echt’? “Ja!” hoor ik tot mijn schrik steeds vaker om mij heen in antwoord op deze laatste vraag.

Laten wij elkaar vooral niet oordelen naar een vermeende standaard. ‘Honderd bloemen mogen bloeien’ betekent dat er ruimte moet zijn voor vele visies. Experimenteren met de vertaling daarvan naar liturgie is geen noodzakelijk kwaad, maar een ontdekkingsreis. Ik wil met ieder van jullie kunnen lachen over wat verkeerd ging en trots zijn op nieuwe wegen die wij durven inslaan. Elkaar op respectvolle wijze bevragen over het waarom van keuzes in de liturgie en over elkaars geloofsbeleving draagt bij aan onze oecumenische identiteit:

“Wij willen een open oecumenische geloofsgemeenschap zijn, waarin beleven van spiritualiteit centraal staat en delen van kennis, elkaar aanmoedigen en samen genieten een belangrijke plaats innemen. Wij voelen ons betrokken bij actualiteit en samenleving en handelen daarnaar”.

Ik sta open voor ideeën om hier praktische handen en voeten aan te geven.

Sanne Rodenburg

Als deze Open Brief bij jou reacties oproept of als je er graag samen verder over praat, reageer dan via: nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl

Juni 2020

De Kern van ons (digitale) Beraad van 13 mei 2020

Omdat crisis een rotwoord is, spreken we in ons beraad van (Corona-)perikelen. Dan heb je gelijk het belangrijkste thema te pakken van onze bijeenkomst. Samen met het onlineteam en de voorgangers heeft het Kapelberaad overlegd over de ervaringen van (inmiddels) bijna 2 maanden online-vieringenaanbod. We hadden al gespreid reacties gehad, op de evaluatievraag waren ook nog reacties gekomen en allemaal onverdeeld positief (met verbeteruggesties natuurlijk).

Voor de betrokken voorgangers, voorbereiders, pianiste en technici een hele fijne opsteker, want er gaat wel extra moeite in zitten. Op grond van de aanbevelingen uit dat grote overleg hebben we in ons KB de contouren uitgezet om tot eind juni (28 juni laatste viering) van 4 naar 10 mensen te gaan die de online viering vormgeven. Liturgievoorbereiders en enkele zangers mogen erbij, dat zal de kwaliteit nog beter maken. Er komt een protocol waarin regels over schoonmaken, aanmelden, positie, plattegrond, looproute en participatie op basis van vrijwilligheid. Lijkt overdone maar we volgen het no-regret beleid, om het maar eens in goed Nederlands te zeggen.

Het jaarverslag 2019 is klaar, met inbegrip van de jaarrekening 2019. Als je dit stukje leest, heb je 'm al in bezit (en gelezen?). Omdat we trots mogen zijn op wat gebeurd en gedaan is, hebben we ook de eindversie van de jaarlijkse mei-brief vastgesteld. Die is ook op uw inbox-matje gevallen! Het blijft nodig om naast de deelnemersbijdrage in december deze extra gift te blijven vragen.

De Kapel participeert in het LEV- platform (Levensbeschouwing en Vrede) samen met 8 andere organisaties in Eindhoven. We hebben die participatie geëvalueerd. We zien de kansen en het belang van dit platform, als middel om een bijdrage te leveren aan kleine stapjes rond vrede en gerechtigheid. We gaan in gesprek met de andere leden en zien of we een effectieve bijdrage kunnen bieden en het platform versterken. Samen met de partners in het LEV platform en de Eindhovense doelgroep, vooral onderwijsinstellingen, politiek en maatschappelijke kleine initiatieven rond vrede en gerechtigheid.

Dan toch nog weer even Corona-perikelen: in goed overleg hebben de organiserende partijen waaronder De Kapel besloten de geplande Ontmoetingsdag voor Kleine Geloofsgemeenschappen met een jaar uit te stellen naar 2 oktober 2021. De jubileumviering rond 40 jaar oecumenische vieringen in de Kapel blijft staan op 4 oktober. De vorm, omvang en invulling vergen creativiteit,



Juni 2020

waarschijnlijk soberheid en wellicht 2-3 scenario's (in de vorm van stel ..dan dit of anders... .dan dat of toch, nu dit en straks..??). Mooie uitdaging voor de jubileumcommissie; dat wel.

De gesprekken met DOMUSDELA zijn opgepakt maar ook bij hen heeft Corona enkele gesprekspartners met de neus op de (commerciële) feiten gedrukt. We hebben mekaar tijd gegeven, niet zelden de beste raadgever.

Tot slot: door de goede online-ervaringen met Jit.si en Skype durven we het aan om jullie uit te nodigen voor een online-Kapeldialoog op 16 juni om 20 uur in de 'Jit.si-koffiekamer'. Elders in deze nieuwsbrief vind je de uitnodiging en agenda, er zal veel bij te praten zijn. Dus doe mee, het kan gemakkelijk en er is tijd voor informatie wisselen, vragen en het delen van ervaringen.

Aldus de kern uit ons Beraad, Sjef Ernes

Online – Kapeldialoog 16 juni via Jitsi

Het is even geleden dat we een KapelDialoog hebben gevoerd met de Kapelgemeenschap. Door de Coronaperikelen is dat ook niet gemakkelijk te organiseren. Maar we gaan het wel doen! Nu we ervaring hebben met het vergaderprogramma Jit.si kunnen we eenvoudig 20-40 (en meer) deelnemers faciliteren om die KapelDialoog te voeren. Want we willen voor de zomervakantie toch nog iedereen bijpraten, informeren en ook van jullie horen!



Reserveer alvast op **16 juni om 20.00 uur**. De link naar de koffiekamer volgt nog..

Op de agenda in ieder geval bijpraten over de gesprekken met Domusdela. Maar ook terugblik op een jaar ervaring met Sanne Rodenburg als PiP, met een mooie evaluatie.

Natuurlijk blikken we terug en vooruit in deze Coronaperiode.

En er is een nieuw lid bij/in het KapelBeraad: Paul Gieles. Hij stelt zich graag voor.

Verder blikken we vooruit op ons 40-jarig jubileum van oecumenische vieringen op 4 oktober en kijken we naar de zomervieringen.

We willen ook jullie horen, met je vragen, zorgen, suggesties en ideeën. Zodat we, als we elkaar in september weer opzoeken, hopelijk in De Kapel, geïnspireerd en gemotiveerd zijn om de draad weer op te pakken.

Dus **16 juni 2020, 20uur**. Agenda en link volgen een week van te voren.

Namens het KapelBeraad, Dirk van Tellingen en Sjef Ernes

Coronatijd in Huiskamer Jongerenhuis



Samen eten kan nu niet meer

Hoe pakt de 1,5m-samenleving uit voor de mensen van 'de Huiskamer'? Hieronder het antwoord van coördinator Marcel Berends:

"De Huiskamer beleeft rare tijden. We zijn open, maar alleen voor de nieuwkomers zonder vaste woon- of verblijfplaats!

Deze mensen zouden overdag meer risico lopen om ziek te worden! Vanuit de gemeente is er een noodmaatregel dat niemand op straat hoeft te slapen dus ook voor de nacht zijn deze mensen voorzien. Dagelijks hebben we ongeveer 15 mensen in de Huiskamer. Ze kunnen gebruik maken van alle faciliteiten maar wel op gepaste afstand. De maaltijden worden zoals gebruikelijk door de mensen zelf gekookt: onze chef-koks maken maaltijden voor de bezoekers en deze kunnen worden opgehaald.

Nederlandse lessen voor de nieuwkomers gaan redelijk door middels de digitale kanalen voor zover men daarvan gebruik kan maken. Verder hebben we regelmatig belcontact met de reguliere bezoekers en proberen we hen te helpen waar we kunnen."

Vluchtelingen in de Knel in Coronatijd

Gelukkig kunnen we van Vluchtelingen in de Knel tot nu toe zeggen dat onze cliënten niet besmet zijn geraakt met het virus, ook onze vrijwilligers en medewerkers niet. Maar het leven is wel ingrijpend veranderd.

Onze cliënten leven al vrij geïsoleerd, omdat ze niet mogen werken, zelfs geen vrijwilligerswerk, en ook geen opleiding mogen volgen. Hun netwerk is vaak klein. En nu allerlei organisaties als de Huiskamer, de kerken, de bibliotheek, en ook ons kantoor gesloten zijn, zitten ze veelal thuis. Dat valt niet mee als je het huis moet delen met anderen, want hoe houd je dan de 1.5 meter in

Zij missen ons collectegeld

Voor onze gewone vieringen hebben we mooie alternatieven ontwikkeld, maar niet voor onze collecte. Dat geld gaat nu dus ook niet naar Vluchtelingen in de Knel en de Huiskamer van het Jongerenhuis. Lees hiernaast hoe het met ze gaat.

Vind je dat deze organisaties nog steeds onze steun verdienen en ben je bereid het geld dat je anders in het mandje zou hebben gedaan als-nog te geven, maak het dan over naar De Kapel op rekening NL39 TRIO 019 798 1186 o.v.v. Collectegeld. Dan zorgen wij dat het op de goede plek komt.

Juni 2020

stand? Sommige cliënten zitten nog moeilijker: ze slapen op de bank bij vrienden, en moeten overdag naar buiten. De bed-bad-brood-voorziening met leefgeld loopt gewoon door. Maar we hebben ook ongedocumenteerden die buiten deze regeling vallen en die in hun eigen onderhoud voorzien met zwartwerk, meestal schoonmaakwerk, bij particulieren thuis of in cafés en restaurants. Dat is vaak stopgezet. Dat levert schrijnende situaties op, ook omdat het nog wel even zal duren.

De andere kant is dat wij de afgelopen week zijn overladen met voedselacties. Het Rode Kruis, een fonds voor dak- en thuislozen, een moskee uit Eindhoven, particuliere inzamelacties, het is echt fantastisch zoveel betrokkenheid er is met onze doelgroep. Het is niet voldoende om de echte klappen op te vangen, maar mensen zijn ontzettend dankbaar en erkentelijk voor deze giften. Er is ook een kerk die kaartjes stuurt voor onze vluchtelingen ter bemoediging. Dat is ook hartverwarmend.

...“Ik ben Khalid en ik kom uit Soedan. Ik ben in Nederland gekomen vanwege de oorlog in Soedan.



De dienstverlening aan onze vluchtelingen gaat gewoon door, alleen in aangepaste vorm. We werken veel thuis. Vluchtelingen kunnen niet zomaar meer binnenlopen; ze moeten eerst aanbellen en dan staan we ze bij de deur op 1.5 meter te woord. De medische bemiddeling gaat gewoon door: doorverwijzing naar huisarts, tandarts, apotheek. Gesprekken die we anders op kantoor zouden voeren doen we nu telefonisch. Alleen onze training toekomst-oriëntatie bijvoorbeeld, of Nederlandse les is stil komen te liggen. Je mist de kleine ontmoetingen en gesprekjes tussendoor. Vluchtelingen zijn echt bang voor besmetting. Het isolement, niets te doen hebben, weinig mensen waarmee ze contact hebben, de onzekerheid over hoe het hun familie vergaat, het zijn echt hele zware tijden voor onze vluchtelingen.

Websitehulp gevraagd

De huidige website van De Kapel ziet er mooi uit, maar het kan nog mooier en beter. Helaas lopen we binnen het huidige ontwerp tegen een aantal beperkingen aan. Daarom denken we er over om een hele nieuwe te bouwen, maar liefst wel met de huidige functionaliteiten. Wie van jullie heeft ruime ervaring met het bouwen van websites met Wordpress en wil ons helpen dit aan te pakken? Neem dan contact op met Els Maas, tel.: 040-2858744 of etcmaas@hotmail.com

