

DIGITALE ONTMOETING



Zomerviering 12 juli om 11 uur: Uw wil geschiede

We zingen zo vaak: Uw wil geschiede. Maar is dat ook zo? God dringt Zijn wil niet op. Dus het kan alleen geschieden als wij ervoor kiezen dat die wil mag gebeuren.

In een alternatieve zomerviering gaan we een aflevering van *Adieu God* bekijken. In dit vraaggesprek legt natuurkundige Robbert Dijkgraaf uit welke keuzes hij en zijn vrouw hebben gemaakt toen hun dochter bij de geboorte leukemie bleek te hebben. Dijkgraaf heeft niets met (maar ook niet tegen) religie. Des te verwonderlijker is het dat hij en zijn vrouw zagen dat de oplossing zou komen van het kind zelf. Hij zegt: “We moeten ruimte laten voor wat we niet begrijpen.”



Op jouw eigen moment kun je [Adieu God met Robbert Dijkgraaf](#) bekijken. Het hele vraaggesprek duurt 25 minuten, maar als je op 7:55 min start, heb je na 9 minuten de essentie te pakken. Maak aantekeningen van wat je opvalt. En neem ook even tijd om te kijken of jij zelf ervaringen hebt die hierop lijken. Hoe neem jij besluiten?

Als je zondag om 10.30 uur het vraaggesprek bekijkt, heb je nog even tijd om koffie te pakken voordat we om 11 uur ons gesprek starten in meet.jit.si/koffiekamerdekapel. Om een veilige omgeving te creëren wordt deze viering niet opgeslagen. Terugkijken kan dan ook deze keer niet. Niemand anders dan degenen die je ziet, hoort dit gesprek.

Deze viering is voorbereid door Rob Weijs en Berna Smit.

Zomer – wandel – viering 26 juli

Op zondag 26 juli willen we met jullie twee wandelingen van elk een klein kwartiertje maken, waarbij we stilstaan bij het onderwerp: *houvast*.

We beginnen om 10 uur en als er kinderen meekomen wordt daar apart aandacht aan besteed. In de Digitale Ontmoeting van vrijdag 24 juli komen meer details. Het wandelgebied is in de buurt van de Floralaan-Oost. Deze wandeling is voorbereid door Carien Miedema, Dirk van Tellingen en Mirjam Kleinveld.



Aan alle betrokkenen van De Kapel,

Het Kapel Beraad (KB) en Sanne Rodenburg (onze PiP: prima inter pares onder de voorgangers) hebben zich bezonnen op de ervaringen van Sanne in de afgelopen periode.

Sanne heeft uiteindelijk aan het KB en aan haar collega-voorgangers te kennen gegeven dat zij wenst te stoppen met haar taken als PiP én als voorganger met ingang van september. Zij wil afstand nemen van de Kapel om goed na te gaan hoe zij haar relatie met de Kapel wil voortzetten. Zij heeft haar positie als PiP en voorganger ervaren als kwetsbaar, wat ten koste is gegaan van haar energie en enthousiasme.



Het KB respecteert uiteraard het besluit van Sanne, al is het met spijt. Sanne heeft niet alleen veel gedaan, bereikt en verduidelijkt in De Kapel; zij heeft haar nek uitgestoken en oog getoond voor nieuwkomers, voor initiatieven van onderop, voor samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en voor sociale cohesie. De lessen die we hebben geleerd van de afgelopen 1,5 jaar PiP en het feit dat Sanne haar taken neerlegt, hebben geleid tot een

aantal voorstellen van het KB en het voorgangersoverleg (sinds we gesprekken voeren over Sannes overwegingen gebruiken we het woord voorgangerscollectief) die constructief bij zullen dragen aan de organisatie. Wij zullen u daar tijdig over informeren.

Als functie blijft de PiP bestaan; samen met het voorgangerscollectief wordt bekeken wie dat wordt en hoe sommige taken door anderen worden opgepakt. Het KB en het voorgangerscollectief gaan vaker, eenduidiger en meer communiceren over beslissingen die genomen worden. Daarmee willen wij meer duidelijkheid scheppen over de richting waarin De Kapel zich beweegt, over visie en keuzes, over initiatieven die worden gesteund en geëntameerd.

Én we gaan nog eens goed in gesprek met u over wat wij van elkaar mogen verwachten binnen onze geloofsgemeenschap, in al haar diversiteit (100 bloemen mogen en kunnen bloeien bij De Kapel). Naar veler overtuiging, zeker die van Sanne, impliceert lidmaatschap niet alleen dat men zich waar mogelijk actief inzet (iets wat nu al veel gebeurt, met ruim 60 actieven in allerlei geledingen).

Het betekent (ook) dat men betrokken wil zijn op en bij elkaar, elkaar een prettige, inspirerende en veilige omgeving wil bieden om zo ook bij te dragen aan het voortbestaan van De Kapel. Sanne roept ons op dus vaker onze stem te laten horen; dat geeft interactie en discussie (zeker), maar ook energie en het gevoel er niet alleen voor te staan.

Het Kapel Beraad spreekt zijn dank uit naar Sanne en ondersteunt haar besluit afstand te nemen.

Sanne: bedankt!!



Sanne Rodenburg en het Kapelberaad

Nog meer nieuws vanuit het KapelBeraad

Uitslag enquête aankleding liturgisch centrum

In de nieuwsbrief van juli hebben we gevraagd naar jullie mening over het aankleden van het "liturgisch centrum" in de Johanneskerk.

De enquête is ingevuld door 16 mensen en 8 daarvan willen meedenken over die invulling.

Alle invullers hartelijk dank!!

De meedenkers worden binnenkort benaderd door Ada Luijten voor het vervolgtraject.

Collectegeld dankwoord.

In de Kapeldialoog heeft onze penningmeester verteld over het collectegeld dat nu niet binnenkomt. Collectegeld dat we aan het eind van het jaar verdelen onder het Jongerenhuis en Vluchtelingen in de Knel.

In de dagen daarna hebben een aantal mensen een gift gedaan onder vermelding van *collectegeld*.

Heel hartelijk dank allemaal. Daarmee hebben we nu ruim 500,- binnen van de gemiste 1360,- op rekening NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. Stichting De Kapel.



Dat uitgestrekte brede strand,
gedichten lezen in het zand,
alles mag, niets moet,
het ritme van eb en vloed.

De golven van de zee, die rust
die alle emoties even blust.

Om dan, terwijl een meeuw ons overstemt,
in je oor te fluisteren wat een mooi mens je bent!

Wij wensen iedereen een heel fijne zomervakantie.

Blijf gezond!!