

November 2020



## Nieuwsbrief De Kapel

### Agenda

- |        |        |  |                   |
|--------|--------|--|-------------------|
| 1 nov  | 12 uur | Gedachtenisviering met Betty van Spreeuwel, Nelleke de Vries en Tienke de Vries                      | Kindernevendienst |
| 8 nov  | 12 uur | Oecumenische viering met Feike Weeda   |                   |
| 15 nov | 12 uur | Oecumenische viering met Bert Jan van Haarlem  | Kindernevendienst |
| 22 nov | 12 uur | Oecumenische viering met Jef De Schepper en Marleen Kremers (viering samen met Augustinugemeenschap) |                   |

Actuele aanvullingen: [www.kapel-eindhoven.nl](http://www.kapel-eindhoven.nl)  
en op: [www.facebook.com/kapel.eindhoven](https://www.facebook.com/kapel.eindhoven)

**De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 20 november.**  
**Uiterste inleverdatum kopij: 10 november.**



Het secretariaat van De Kapel: Tartinistraat 5, 5654CX Eindhoven, tel 040 2519866

## Viering 1 november: Herdenken overleden dierbaren

Zondag 1 november staat de viering in het teken van het herdenken van dierbaren die overleden zijn.

Anders dan andere jaren is het niet mogelijk om dit persoonlijk te doen. Tienke de Vries, Nelleke de Vries en Betty van Spreeuwel vinden het wel belangrijk dat die namen genoemd worden en dat er voor hen een lichtje wordt ontstoken.

Om dit mogelijk te maken, kun je naam/namen, eventueel met een korte beschrijving, door geven aan Betty via: [m.spreeuwel1@kpnplanet.nl](mailto:m.spreeuwel1@kpnplanet.nl)

De liturgie kun je [hier](#) downloaden.



### Thuis de viering meebeleven?

Voor wie niet in de Johanneskerk aanwezig kan zijn, is de bijeenkomst te volgen via [kerkdienst gemist](#). Later terugkijken kan via [kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/](http://kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/)

Ben je thuishijker en draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. "Collectegeld".

### Onze belangrijkste coronaregels:

- als je je uiterlijk zaterdagochtend aanmeldt via [nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl](mailto:nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl), krijg je bericht dat er een plek is gereserveerd. Afgelopen weken was er steeds plaats over waardoor late aanmelders en spontane aanloop toch binnen kon. Dat zal zeker niet mogelijk zijn op 22 november (zie verderop in deze nieuwsbrief).
- bij de deur handen ontsmetten
- tijdens het lopen door de ruimtes is een mondkapje verplicht en dien je de richting van de pijlen aan te houden.
- houd 1,5 meter afstand van elkaar
- meezingen is niet toegestaan, behalve voor het koor
- aanwijzingen van Kapel-mensen volg je natuurlijk op
- als je niet gezond bent, blijf je vanzelfsprekend thuis

### Samenviering op 22 november zal vol zijn

In de gezamenlijke viering van 22 november zullen ook bezoekers van de Augustinusgemeenschap aanwezig zijn. De beschikbare plaatsen worden gelijk verdeeld. Daarom zal niet elke Kapelbezoeker toegelaten kunnen worden. Alleen bevestigde vooraanmeldingen zijn verzekerd van een plaats.

November 2020

## De Kern van ons Beraad

van 8 oktober 2020

Alle indringende Corona-adviezen aan Nederlanders ten spijt, in Nederland krijgen we blijkbaar daarmee de Coronapandemie niet onder controle. Dus ontkwamen we niet aan strengere (lees dwingende) gedragsregels en is ons Kapelberaad weer een online vergadering. Dit omdat wordt geadviseerd bij iemand thuis maximaal 3 personen te gast te hebben.

De Jubileumviering bleek dus met 59 kerkgangers nog net de dans ontsprongen. Een paar dagen later is het kerkbezoek gelimiteerd tot 30 kerkgangers. Het KB houdt vast aan de geadviseerde Coronagedragsregels van het kabinet voor kerken, dat spreekt voor zich. We mogen terugkijken op een geslaagde jubileumviering (al hadden enkele sprekers moeite om zich in tijdsduur te beperken waardoor het een lange zit werd). Maar met enorm veel inhoud. En, belangrijk voor ons als KB, met een positieve boodschap. Geen grote vernieuwingsdrang maar wel optimisme dat er altijd iets als De Kapel zal zijn (waar aantallen en reikwijdte niet tellen, waar ontmoeting en zingeving altijd gezocht en gevonden zal worden). Er is een Kapel-brochure in de maak waarin onder meer zal worden geput uit de opgetekende bijdragen aan de Jubileumviering en onze nabije toekomstplannen.

Het KB heeft zich ook gebogen over haar eigen samenstelling. Paul Gieles heeft na 6 maanden meedraaien besloten zich weer uit het KB terug te trekken. Hij heeft toegelicht waar hij denkt meer waarde te kunnen bieden in De Kapel, iets wat hij ook zal doen. Dus zeker niet weg, maar geen KB lid meer. Ook heeft de schrijver van deze stukjes aangegeven dat hij na 13 jaar

voorzitterschap graag het stokje wil overdragen aan een nieuwe voorzitter. Omdat hij van mening is dat er af en toe ook bewust ruimte moet worden gemaakt voor nieuw bloed, nieuw elan, nieuwe inspirerend leiderschap. En ook omdat we enorm veel talenten hebben in onze huidige gemeenschap waar we dan ook zeker onder gaan rekruteren. Maar wacht niet tot je gebeld wordt!! (En dames hebben voorrang).



Feike Weeda heeft zijn plekje intussen al helemaal gevonden in het KB. Een forse winst nu hij als coördinator van de voorgangers participeert. En met verve, gelet zijn bijdrage aan de jubileumviering en zijn suggesties, gebaseerd op zijn ervaring en opleiding, hoe een gemeenschap als de onze te versterken. Er volgt in november een heidag voor ons KB, met enkele gasten en daarna een breder overleg als (in te halen) KapelDialogoog.

November 2020

In ieder geval vast zo:

Heel erg bedankt!



Tot slot: de vrijwilligersdag dit jaar gaat niet door, dat zal niemand verbazen. We gaan kijken of het voorjaar dan wel mei/juni wellicht een betere optie zal zijn.

We zijn nu al aan het nadenken over de kerstnachtviering, o.a. de locatie maar zeker

ook over het faciliteren van zoveel mogelijk bezoekers. Dat zal een uitdaging worden aan creativiteit en inzet. U hoort zo spoedig mogelijk hoe we dat gaan doen.

En we gaan weer vieringen samendoen (Augustinusgemeenschap op 22 november, Remonstranten op 2 mei en Oase op 12 juni).

*Aldus de kern uit ons Beraad, Sjef Ernes*

## De jubileumviering, een ervaring

Blijf niet staren op wat vroeger was.... Maar terugkijken is soms erg mooi om te doen! Ik had meteen positief gereageerd op de uitnodiging de jubileumviering persoonlijk bij te wonen, was verrast en dankbaar dat ik komen mocht en realiseerde me eigenlijk pas in de loop van de viering, dat ook heel veel van de geschiedenis van De Kapel, voor Gert en mij ook onze geschiedenis is.



Niet van het allereerste uur, maar toch al meer dan 30 jaar komen wij vanuit Oss naar De Kapel. De herinneringen die Lex, Annigje en Berna ophaalden, zijn ook onze herinneringen.

## November 2020

Net als voor Lex liep onze eerste kennismaking via André en de voorbereidingsgroep gewetensbezwaarden militaire dienst. Daaruit volgde een deelname aan een dienst in de vredesweek in de kapel, waarbij Gert zijn gedachten daarover verwoord heeft. Een dienst waarin we een soortgelijke ervaring hadden als Annigje beschreef: voelen dat het kan, het geloof actief deel uit laten maken van je leven. Die bijbel naast de krant, vanuit de dienst naar wat je te doen staat in de wereld.

Een bevrijding was dat na onze zoektocht in Oss, waar we geen kerk konden vinden waar we ons helemaal thuis voelden. We hadden onze groei in geloof van tiener naar jongvolwassene gemaakt bij Jan Coolen (van de later gesloten kerk in de Tempel) en daar in alle ruimte mogen ervaren dat de basis van geloven is dat God liefde is en dat wie van daaruit leeft, mee bouwt aan het rijk van God. Die ruimte vonden we terug in de kapel.

Zoals Berna verhaalde over zoveel kinderen in die voorbije 40 jaar, zo zijn ook onze kinderen mee gekomen. Al zijn die van ons dan nog in Oss door Jan Coolen gedoopt. Hun verdere geloofservaringen hebben ze in de kapel opgedaan. Vanwege de afstand kwamen we niet iedere week. Behalve in de Advent en in de vastenperiode, want dan wilden ze geen week missen. In plaats van hun eerste communie hebben ze twee aan twee meegedaan aan een Kinderbovendienst. Heel veel cake rondgedeeld in de buurt, gebakken van hun alsmaar groeiende gistdeeg, een prachtige symboliek.

Door de afstand zijn we wat minder betrokken geweest bij de andere activiteiten van de kapel, zoals de DWA (de wereld anders). We lazen er wel met belangstelling over in de nieuwsbrieven en het waren voor ons vanzelfsprekendheden. Een kerk met een betrokkenheid naar de maatschappij moet wel dit soort activiteiten ontplooiën. Vanzelfsprekend dan ook dat Margit verwoordde, dat de band tussen Tint en De Kapel blijft bestaan. Vanzelfsprekend ook de betrokkenheid en de band van De Kapel met het Jongerenhuis.

Het was mooi, die herinneringen aan 40 jaar oecumene in De Kapel weer opnieuw te beleven. Het was mooi, de dienst die eraan vooraf ging, waarin we aangemoedigd werden om het zout der aarde en het licht in de wereld te zijn. Aangemoedigd om een bron van zegen te zijn en te ervaren dat we zelf gezegend zijn. Ik voelde me gezegend dat ik er bij was en dat ik al zo lang bij deze gemeenschap mag horen.

*Inge Schets*





## In memoriam Jeanne Peeters

Op 5 oktober jl. is Jeanne Peeters overleden op 66 jarige leeftijd aan een hersentumor. We herinneren ons Jeanne als een zeer spontane, energieke en gedreven jonge vrouw, met hart voor haar werk in het basisonderwijs en met betrokkenheid bij de ESK, vooral in de jaren 80-90. De vriendschap met haar, met haar familie en vrienden om haar heen is een voorrecht geweest, een vriendschap waar velen van ons warme herinneringen aan zullen blijven houden.

Op haar herinneringskaart staat een gedicht van haarzelf, geschreven in 2019.

## De Roerom

Als medewerker van het maandblad De Roerom heb ik een digitale versie gekregen van het oktobernummer. Het blad heeft met de nieuwe jaargang een nieuw fris gezicht gekregen. Het is gestart door de voormalige redactie van het bisdomblad van Den Bosch toen die door de nieuwe bisschop opzij geschoven werd. Intussen is het in feite een landelijk spiritueel blad geworden, één van de weinige die er nog zijn.

Een aanzienlijk aantal leden van De Kapel zijn van oudsher lezer van De Roerom. De vernieuwing van het blad lijkt mij een goede aanleiding om het onder de aandacht te brengen van een grotere groep kapelgangers.

Met hartelijke groet,  
Jef De Schepper.

Hierbij de link naar de [digitale versie van het blad](#).



## Diversity Week van Tint

Tussen 5 en 11 oktober was het Diversity Week op de TU/e. Diversiteit is een lastig maar wel heel belangrijk onderwerp voor TINT. Het gaat over vele vraagstukken waar ik me graag over buig.

## November 2020

Maar als blanke, Nederlandse studente raak je toch snel in een bepaalde bubbel. Gelukkig kwam TINT mij redden, in april mocht ik als nieuwe event organizer aansluiten en ook nog eens de coördinatie van Credo (de koepel van religieuze en spirituele verenigingen op de TU/e) overnemen. Ik wilde graag iets terug doen voor TINT, na het prachtige coachingtraject dat ik heb mogen volgen. Maar nu ik iets terug kan doen voor TINT doet TINT ook weer ineens heel veel voor mij.

Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik zie dat groepen in het dagelijks leven nauwelijks mengen en dat vind ik zo jammer. We kunnen immers veel van elkaar leren. Gelukkig doorbreekt TINT deze trend: hier komen wel allerlei verschillende mensen samen en durven ze zich daar ook voor uit te spreken. TINT is een paar open armen voor iedereen, voor die ene transgender jongen op de introductieweek, voor die ene master studente die de Tantra bestudeert, en die ene jongen uit Syrië die graag nieuwe vrienden wil maken.

Diversiteit, soms is het een zegen en soms een vloek. Telkens moet je weer een grens over gaan, een brug bouwen tussen verschillende werelden, die soms minder verschillen dan het lijkt en soms heel verschillend blijven. Het is spannend en het kost soms veel energie om zo'n brug te bouwen, maar je krijgt er vaak veel voor terug. Dat zie ik ook op onze evenementen. Eerst is er de aarzeling maar op het eind van de avond zijn vreemden vrienden geworden en de gesprekken bruisen van de energie.

Buiten de veilige omhelzing van TINT kan zo'n gesprek echter omslaan in haat en angst voor de ander. Een situatie die mij tegen de borst stuitte was de toon van de Nashvilleverklaring een aantal jaar geleden. Ik schreef een speech om te laten horen dat ik vind dat je niet zo over anderen moet oordelen, dat angst en haat de wereld alleen maar meer verdelen. Ik wilde mensen laten weten dat het oké is om anders te zijn. Dat het belangrijk is dat iedereen kan leven op een basis van liefde in plaats van angst, schaamte of haat.

Aangepast en vertaald naar het Engels hebben we de speech voor TINT gepubliceerd tijdens de Diversity Week. Ook ging de wekelijkse mindfulnessbreak over de schoonheid van verschillen en samen met Cosmos, de internationale studenten vereniging, hadden we een leuke avond georganiseerd om elkaar en de Nederlandse cultuur te leren kennen.

Al met al heeft deze week mijn ogen weer geopend voor de prachtige diversiteit op de TU/e, maar ik heb ook weer ervaren hoe belangrijk het is om met zo'n week aandacht te besteden aan dit moeilijke onderwerp.



*Nuriye van Lamoen op de bres voor diversiteit'*

*Nuriye van Lamoen, Event Organizer bij TINT*