

DIGITALE ONTMOETING



Zondag 15 november

Oecumenische viering met Bert Jan van Haarlem (voorganger), Berna Smit en Janneke Uyttewaal.

Thema: **B a r m H A R T i g**

We lezen uit Ezechiël en Matteüs. Kiezen voor liefde en positiviteit en niet voor angst. Plus licht verspreiden naar de wereld om ons heen. Het thema is barmHARTigheid en recht doen. Dat laatste niet te zwart-wit. Zit er een grens aan het liefhebben van onze naasten?

De liturgie kun je [hier](#) downloaden.

Wil je in de kerk aanwezig zijn? Geef je dan op via nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl

Kindernevendienst

Op zondag 15 november komt het laatste deel van het verhaal van Jozef aan de orde. Welke rol heeft de zilveren beker in dit verhaal? En zullen Jozef en zijn vader Jacob elkaar nog terugzien? En wie is er barmHARTig in dit verhaal? Na afloop weet je het antwoord op deze vragen.



[Lees hier over onze coronamaatregelen](#)

Je kunt de viering van 15 november live meemaken via [kerkdienst gemist](#). Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/

Ben je thuishijker en draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. "Collectegeld".



Sint Maarten, 11 november

Wat is dat ook alweer? De relatie van het feest met religie is niet sterk. Sommigen veronderstellen dat het een heidense oorsprong heeft. Het rondragen van het vuur zou een voorchristelijk vruchtbaarheidsritueel zijn, door de kerk overgenomen, vooral om het vertrouwen van de bevolking te winnen.

De basis is dat kinderen langs de deuren gaan om met een lampion en "spottende" liedjes snoep op te halen. Vroeger werden deze lampions gemaakt van koolraap, suikerbiet of voederbiet. Door deze uit te snijden, kon hier een kaarsje in geplaatst worden.

Je merkt dat het uitsnijden van pompoenen met halloween dit misschien een beetje heeft overgenomen.

In de "spottende" liedjes komt vaak het woord "staarten" voor. Rijmt natuurlijk op Maarten. Leuk om verder uit te zoeken wat vroeger met "staart" werd bedoeld.

Oase viering 14 november

Aanstaande zaterdag is er weer een Oaseviering in Veldhoven. Die viering is live te volgen via KerkTV (voor instructie zie [hier](#) op de website van Oase). Later terugkijken kan ook. Oase is een van de kleine kerkgemeenschappen waar we als Kapel mee samenwerken. Thema: "Dorsten naar levend water" Zoals gewoon water onze dorst lest, zo kan God onze geestelijke dorst lessen. Maar kunnen we ook levend water voor elkaar zijn? Zaterdag 14 november om 19 uur in de Immanuelkerk, Teullandlaan 1, Veldhoven.



"IEDEREEN WIL EEN DIAMANT ZIJN,
MAAR SLECHTS WEINIGEN
ZIJN BEREID
OM GESLEPEN TE WORDEN."

digitale ontmoeting 13-11-2020

Secretariaat De Kapel

Tartinistraat 5
5654CX Eindhoven
Tel: 040 2519866
Email: secr@kapel-eindhoven.nl
Website: www.kapel-eindhoven.nl

Wil je **géén weekberichten** ontvangen, meld je dan hieronder in het blokje van Laposta af. Je blijft dan wel de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen.

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden. • U kunt ook uw [gegevens](#) inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl toe aan uw adresboek.