

DIGITALE ONTMOETING



Viering 11 april Tweede zondag van Pasen

Deze viering is voorbereid door Margit van Tuijl (voorganger), Bas Sturkenboom, Marleen Hermus en Thea Koot.

Het thema is: Echt opgestaan?



Thomas, één van de leerlingen van Jezus, kan niet geloven dat Jezus echt is opgestaan. Eerst wil hij hem zien en aanraken... Hoe zien wij dit zelf? Merken we nog wel eens iets van hen die wij aan de dood verloren? (Hoe) leven we met hen? In deze viering klinken ook de woorden van de wijsheidsleraar Kahlil Gibran, die vertelt dat leven en dood één zijn en dat onder de 'angst voor de dood' levensvreugde te vinden is. Inspirerende woorden in het licht van Pasen!

Hier kun je [de liturgie](#) downloaden.
Thuis de viering meebeleven doe je via [kerkdienst gemist](#).
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen

Thuiscollecte

Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. "Collectegeld".



Tekst, voorgelezen tijdens de viering van 14 maart j.l.:

Onze voorouders geloofden in onze God. Ze beseften dat een mens alleen mens kan zijn als hij genoeg heeft om van te leven. Als iemand veel koeien had, leende hij er een paar uit aan burens die er geen hadden. Die zorgden ervoor, ze molken ze en voedden de kinderen met de melk van de koeien van de burens. Op die

manier konden de armen overleven en gedijen. Armoede kreeg in het dorp geen kans. Er was niemand die niet te eten had. Onder het traditionele bewind leden de mensen geen honger, iedereen had genoeg. Niemand in ons koninkrijk stierf van de honger. De mensen gaven om elkaar. Als iemand niet genoeg had, dan was het de normaalste zaak van de wereld dat zijn buurman hem een koe leende in plaats van deze te verkopen, zodat de andere familie ook genoeg te eten had. En als de geleende koe dan geslacht werd, dan kregen de arme man die het beest had onderhouden en de eigenaar ieder de helft van het vlees, alsof de koe van hen samen was. Deze praktijk bracht de mensen dichter bij elkaar, ze kwamen voor elkaar op en leefden met elkaar in voor-en tegenspoed. Wat had je eraan om als enige in het dorp een volle buik te hebben?

**Chief Ndiweni,
Matabeleland, Zimbabwe**

digitale ontmoeting 09-04-2021

Secretariaat De Kapel

Tartinistraat 5
5654CX Eindhoven
Tel: 040 2519866
Email: secr@kapel-eindhoven.nl
Website: www.kapel-eindhoven.nl

Wil je **géén weekberichten** ontvangen, meld je dan hieronder in het blokje van Laposta af. Je blijft dan wel de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen.

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl toe aan uw adresboek.

