

juni 2021



## Nieuwsbrief De Kapel

### Agenda

30 mei	12 uur	Viering met Jef De Schepper	
6 juni	12 uur	Pastoraatsviering	Kindernevendienst
12 juni	19 uur	Zaterdagavond te gast bij Oase, m.m.v. Feike Weeda en Frank Bockholts	
13 juni		Geen viering	
20 juni	12 uur	Viering met Bert Jan van Haarlem	
27 juni	12 uur	Viering met Elcke Smit	Kindernevendienst

Actuele aanvullingen: [www.kapel-eindhoven.nl](http://www.kapel-eindhoven.nl)  
en op: [www.facebook.com/kapel.eindhoven](https://www.facebook.com/kapel.eindhoven)



**De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 25 juni**  
**Uiterste inleverdatum kopij: maandag 14 juni**



Het secretariaat van De Kapel: Tartinistraat 5, 5654CX Eindhoven, tel 040 2519866

[www.kapel-eindhoven.nl](http://www.kapel-eindhoven.nl)

juni 2021

## Viering 30 mei

De zondag na Pinksteren is van oudsher de zondag Trinitatis of Drievuldigheidszondag. We staan stil bij God zelf. Hoe is zijn naam, d.w.z. zijn wezen? Dat is niet zomaar een theoretisch verhaal, maar heeft alles te maken met wat God voor ons betekent. De openbaring van de Naam aan Mozes is verrassend. Ook wij worden uitgedaagd om in onze tijd op een nieuwe manier over God te denken, vanuit de Geest die ons geschonken wordt.



Deze viering is voorbereid door Jef De Schepper (voorganger), Betty van Spreeuwel en Nelleke de Vries.

Er mogen weer 30 bezoekers bij de viering aanwezig zijn. Wil je hierbij zijn, geef je dan vóór zondag op via [nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl](mailto:nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl). Je ontvangt dan zo snel mogelijk bericht of er nog een plaatsje is.

We zullen ons weer goed moeten houden aan onze coronaregels, uit solidariteit naar het zorgpersoneel en de andere bezoekers aan onze vieringen.

Daarom de belangrijkste regels hier nog even op een rijtje:

- Handen desinfecteren bij binnenkomst, mondkapje dragen tot je op je plaats zit.
- Zolang je op je plaats zit, mag dat af.
- Vermijd overbodig aanraken van voorwerpen die niet van jezelf zijn.
- En natuurlijk kom je niet naar de viering als je verkouden bent of je niet lekker voelt.

Het aantal coronapatiënten blijft dalen en het aantal gevaccineerden blijft stijgen, dus misschien kunnen we over een paar weken onze regels aanpassen. Ons uitgebreide coronaprotocol lees je op [de website](#).

### Thuis de viering meebeleven?

Hier kun je [de liturgie](#) downloaden.

Thuis de viering meebeleven doe je via [kerkdienst gemist](#).

Later terugkijken kan via [kapel-eindhoven.nl/online-vieringen](http://kapel-eindhoven.nl/online-vieringen)

### Thuiscollecte

Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe?

Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v.

“Collectegeld”.

juni 2021

## Kindernevendienst

Er komt nog één gewone kindernevendienst voor de zomervakantie. Het is nog niet duidelijk of die online of live tijdens de 'volwassen' viering in de Johanneskerk gehouden kan worden. Het thema ligt in het vervolg van het vorige thema (de Koningen) en zal gaan over Elia en de profeten van Baäl (1Kon 18).



Zondagochtend 27 juni kan de traditionele buiten picknick hopelijk gewoon doorgaan.

We nemen dan afscheid van Hein Otto Folkerts. Hij heeft meerdere jaren als coördinator van de kindernevendienst veel betekend voor De Kapel, waarvoor we hem erg willen bedanken!

In de Digitale ontmoeting van vorige week stond een woordzoeker. Klink [hier](#) voor de oplossing.



### Marleen Kremers stelt zich voor

Mijn naam is Marleen Kremers. Ik ben geboren en getogen in Geldrop en woon sinds een paar jaar in Nuenen. Van huis uit ben ik niet gelovig opgevoed maar hoe ouder ik werd, hoe meer ik me tot het christelijke geloof aangetrokken voelde. Voor mij is de persoon van Jezus het ultieme voorbeeld van hoe we allemaal zouden moeten leven. Met liefde, compassie en aandacht voor elkaar. En niet te vergeten, aandacht voor de aarde en al haar schepselen. Op mijn 26<sup>ste</sup> heb ik me laten dopen en ben ik katholiek geworden. Ik wil het geloof graag breed zien. Ik voel me verbonden met alle christenen, met iedereen die wil proberen in de voetsporen van Jezus te leven.

Ik werk als pastoraal werkster bij de Zusters van Barmhartigheid in Eindhoven. Daarnaast ben ik voorganger bij geloofsgemeenschap Augustinus. Ik ben graag onder de mensen, ik houd van mijn werk en van de zusters. In mijn vrije tijd houd ik me bezig met duurzaamheid en probeer ik zo licht mogelijk te leven. Ik vind het heel fijn om bezig te zijn in mijn moestuintje en maak graag lange wandelingen samen met Paul, mijn partner. Ik vind het een hele eer dat ik mag voorgaan bij De Kapel en ik zie er naar uit om jullie allemaal te ontmoeten als we straks weer bij elkaar mogen komen.

juni 2021

## De Kern uit ons Beraad van 20 mei

Eens per maand komen de bestuursleden van De Kapel bij elkaar voor het KapelBeraad. In deze rubriek wil ik jullie informeren welke interessante onderwerpen ter sprake zijn geweest. Ditmaal breng ik de highlights uit onze 'Zoom'bijeenkomst van afgelopen 20 mei:



- Ada was aan de beurt om onze gedachten te prikkelen aan het begin van onze bijeenkomst. Zij legde ons de vraag voor: Wie van de drie, de Vader, de Zoon of de Heilige Geest, spreekt jou het meeste aan? Wij gaven daar allen antwoord op met een korte, animerende motivatie. Lijkt mij ook voor jou, lezer, een interessante vraag om te beantwoorden!
- De KGG-dag (Kleine GeloofsGemeenschappen) staat gepland op zaterdag 2 oktober. Het uitgestelde jubileumfeest wordt gecombineerd met het vrijwilligersfeest op 6 september. Noteer dat vast in je agenda!!
- Dirk, onze penningmeester, is redelijk tevreden over de inkomsten aan collectes en giften. Er wordt goed gehoor gegeven aan het verzoek om het collectegeld van de vieringen over te maken. In de traditionele meibrief, die heel binnenkort verzonden wordt, doen we weer een beroep op jullie verdere, financiële ondersteuning.
- Het jaarverslag 2020 is gereed en valt weldra op jullie virtuele deurmat.
- We kunnen weer maximaal 30 bezoekers toelaten in de zondagse vieringen.
- Feike, Joan en Margit zijn gestart met een eerste inspiratiesessie, die plaatsvond op 21 maart jl. via Zoom. Het was een goed programma en dat leidde tot enthousiaste reacties van de deelnemers. De stemming werd bepaald door christelijk-interreligieuze, meditatieve, als ook licht-spirituele invloeden. De initiatiefnemers willen dit vervolgen met 3 tot 4 sessies per jaar. Daarbij willen de organisatoren, na de viering in de Johanneskerk/Kanaalstraat, naar Eikenburg gaan en daar het inspiratieprogramma van de dag verder vormgeven. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de datums van de volgende sessies.



Paul Mulder

juni 2021

## Samen een Werelddeken maken

Kan De Kapel meedoen met een initiatief dat in de nieuwsbrief van De Huiskamer stond?



Een troostdeken. Zo eentje die je als kind overal mee naartoe sleept. Waar je mee op de bank kruipt om er pas in de lente weer onderuit te komen. Volgens Gijsje van Bakel kan onze planeet er ook wel een gebruiken. Gijsje roept iedereen op om te helpen.

Gijsje: "Ik wil laten zien dat we met mensen die elkaar niet kennen, toch kunnen samenwerken aan een project". Doe je mee? Dat kan! Op deze website vind je instructies en het postadres: [www.comfortblanketforourplanet.com](http://www.comfortblanketforourplanet.com)

Het zou mooi zijn als we dit binnen De Kapel ook op zouden pakken.

Wie wil het initiatief nemen om een aantal mensen te verzamelen die elk een stukje voor zo'n deken gaan maken? Dat kan ieder apart doen, maar ook onder het genot van een online meetingbabbel.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via een berichtje aan [nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl](mailto:nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl)

## Zondag 20 juni: Wereld Vluchtelingendag

In het kader van Wereld Vluchtelingendag organiseert Vluchtelingen in de Knel op zondag 20 juni in de tuin van Omslag een bijeenkomst met inhoudelijke workshops, lekkere hapjes, muziek en meer. Ook Omslag doet mee! Over een vormgeving van deze dag die coronaproef moet zijn, is nog overleg gaande met de gemeente. Als je er graag bij wilt zijn, noteer dan alvast de datum. We houden je op de hoogte.

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, brengt mensen bijeen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Kijk voor meer informatie maar eens op hun inspirerende [website](#).

### Een bakkie aan huis.

Nog een activiteit: Vluchtelingen gaan bij Nederlanders op bezoek voor een gezellig corona-proof 'bakkie koffie' en een goed gesprek. Wil jij ook meedoen met ons jaarlijkse Bakkie Doen?-evenement en een bakkie doen met een vluchteling op 18, 19 of 20 juni? Je kunt je [hier](#) aanmelden.

## TINT: Wat is de plek van religie op een universiteit?

Credo is de koepel voor religieuze en levensbeschouwelijke verenigingen op TU/e. In 2017 is Credo opgericht vanwege de wens die TINT en de christelijke studentenvereniging C.S.V. Ichthus voelden, en later ook Moslimvereniging S.A. Salaam. We wilden kennis en ervaringen uitwisselen



juni 2021

onder religieuze en spirituele verenigingen, deze verenigingen versterken en meerwaarde bieden aan het campusleven. Tegelijkertijd voelde TU/e de nood voor een koepel om de religieuze verenigingen te “verenigen”, net zoals de koepels voor studieverenigingen, sportverenigingen etc. TINT nam in deze “verkoepeling” de leiding en zij stuurt de organisatie nog steeds aan.

Koepel Credo en haar verenigingen leren veel over zowel de kansen als de uitdagingen van het actief zijn op een wetenschappelijke universiteit. Zo stelt de universiteit kritische vragen over in hoeverre religie ruimte moet krijgen op een campus. Voor ons is dit overigens geen moeilijke vraag. Natuurlijk heeft religie een plek op een campus! Vooral een campus die naar ernaar streeft een studentengemeenschap te zijn. De student kun je namelijk niet loskoppelen van zijn/haar religie of levensbeschouwing, Net zoals andere culturele aspecten niet vergeten kunnen worden in een gemeenschap. Dat betekent dat er rekening gehouden moet worden met de gehele identiteit van studenten, ook de religieuze identiteit.



De uitdagingen die we bij de verenigingen zien, zijn o.a. dat ze in hun communicatie naar buiten soms voorzichtig zijn in het uitspreken van hun geloof. Maar TINT streeft er altijd naar om ze te helpen ook hun geloofsovertuiging te delen, aangezien de verenigingen een substantiële groep van de TU/e community vertegenwoordigen: gelovige studenten. Dat religie en levensbeschouwing niet gescheiden kunnen worden is terug te zien in het campusleven: we hebben ondertussen een “levensbeschouwelijke ruimte” voor het faciliteren van levensbeschouwelijke evenementen van verenigingen en er is een meditatieruimte.

Ook zit het in onze taal verweven; veel begrippen die wij allen nog regelmatig gebruiken zijn uit religie voortgekomen: zingeving, missie, en niet te vergeten: credo. Religie is dus niet weg te denken op de universiteit.

Het coördineren van de koepel is enorm leuk voor ons als TINT. We krijgen, samen met de religieuze en spirituele verenigingen die lid zijn, de kans om te leren van elkaars religieuze inzichten. We ontdekken wat de overeenkomsten en verschillen tussen de religies en levensbeschouwingen zijn, en de leden van de verenigingen verbreden hun spirituele horizon dankzij de samenwerkingen. Zo organiseren we samen jaarlijks het evenement ‘TU/e gives’, waar alle verenigingen zich inzetten voor het inzamelen geld voor het goede doel Engineers without Borders. Ook blijven de besturen actief in gesprek met elkaar om uitdagingen en kansen te delen. Die zijn overigens niet alleen maar levensbeschouwelijk; ook promotie en het vinden van een geschikte locatie blijken universele uitdagingen te zijn waar we elkaar bij helpen. Uiteindelijk is het gezamenlijke doel waar we aan werken het bijdragen aan onderlinge verdraagzaamheid in de samenleving. Iets wat we allemaal denk ik wel kunnen herkennen als het om religie gaat.

Arantja Rosalina, Programmamanager bij TINT

**IEDEREEN  
WIST DAT HET  
NIET KON,  
TOT ER IEMAND  
KWAM DIE  
NIET DAT  
WIST.**