

# Vredesweek

Vredesbezinning LEV in park Meerhoven

Op zondag 19 september om 11 uur verzorgt het Platform Levensbeschouwing en Vrede (LEV) een vredesbezinning met aansluitend een wandeling. Hoewel De Kapel betrokken is bij de organisatie, vindt er om 12 uur ook een gewone viering plaats in de Johanneskerk.

Ontmoeting en inspiratie; dat wordt beoogd bij de vredesontmoeting op 19 september 11 uur bij de vredescirkel aan het [vredespad](#) in park Meerland (Meerhoven). Platform LEV roept

op om daar samen te komen voor gesprek, muziek, ritueel, wandeling, broodje en drankje, informatie, meditatie en ontmoeting rondom het thema “wat is vrede?” Iedereen kan meedoen. Het platform hoopt een blijvende herinnering mee te geven. Het hoofdprogramma duurt circa een uur. Met lunch en wandeling kan men echter ook een deel van de middag vullen. Modulair meedoen kan ook. Alles gratis en zonder opgave vooraf. Wel met inachtneming van dan geldende coronavoorzorg.



**Ook de flink opgeknapte Vredeswandelweg maakt deel uit van de Vredeswandelweg. Sinds deze week wordt het centrum gevormd door een duif.**

De vredescirkel Eindhoven is te vinden op [google maps](#) en goed bereikbaar per fiets. Een parkeerplaats ligt op 150 meter bij de kruising Zandstrand-Zandhagedis. Omdat het vinden van de vredescirkel ongeveer net zo moeilijk is als het vinden van vrede, vertrekt vanaf de Hangar in winkelcentrum Terminal M, nabij parkeergarage en bushalte Meerrijk (lijn 401 en 20) om 10.40 uur een groep wandelend (ook geschikt voor rolstoelen) naar de vredescirkel.

Bij twijfelachtig weer valt op [www.stapjesnaarvrede.nl](#) de avond van tevoren te zien of het doorgaat.