

DIGITALE ONTMOETING



Viering 19 september



Deze viering is voorbereid door Elcke Smits, Betty van Spreuwel en Nelleke de Vries.

Samen op weg naar de vrede is het thema dat we deze viering in het begin van de vredesweek hebben meegegeven.

Samen, het klinkt zo in strijd met de werkelijkheid, zeker als je kijkt naar de wereld van vandaag met de situaties in Afghanistan, Jemen en andere brandhaarden in de wereld. Maar ook dicht bij huis op plekken waar

kinderen opgroeien in onveiligheid en mensen opgevangen vluchtelingen zien als een bedreiging.

In de lezing bij Marcus zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat de Mensenzoon, hij dus, wordt uitgeleverd, wordt gedood en na 3 dagen zal opstaan. De leerlingen begrepen deze boodschap niet en spraken met elkaar over wie van hen de belangrijkste was. Jezus geeft ze een les in dienen, in dienstbaar zijn. Deze les kunnen we meenemen om samen op weg naar de vrede te gaan.

Corona maatregelen:

De plicht om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen in de kerk is vervallen onder voorwaarde dat nog steeds 1,5 meter afstand gehouden wordt. Uiteraard blijft het prima als bezoekers van de viering toch een kapje dragen. En vanzelfsprekend wordt dit én ieder verzoek om meer afstand te houden, door iedereen direct gehonoreerd.

Vooraf aanmelden hoeft niet meer. Wel wordt je naam bij binnenkomst nog genoteerd.

Verder mag ook het koor weer zonder beperking aanwezig zijn en mogen alle kerkgangers weer van harte meezingen! Ons uitgebreide coronaprotocol lees je op [de website](#).

Koffie drinken: Koffie drinken na de viering is weer mogelijk. Ook hierbij rekening houdend met 1,5 m afstand, vaste zitplaatsen en dus niet blijven staan bij de koffietafel.

Thuis de viering meebeleven?

Hier kun je de [liturgie](#) downloaden.

Thuis de viering meebeleven doe je via [kerkdienst gemist](#).

Later terugkijken kan via [kapel-eindhoven.nl/online-vieringen](#).

Thuiscollecte

Drag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. "Collectegeld".

Veel vrede in de Vredesweek

Zowel de viering van 19 als die van 26 september hebben vrede als thema. Ieder op een eigen manier. En of dat nog niet genoeg is, organiseert Platform Levensbeschouwing en Vrede op zondag 19 september om 11 uur een bezinning in de Vredescirkel met aansluitend een wandeling vanuit het Vredespad in het park Meerland. Extra informatie staat op [stapjesnaarvrede.nl](#)

De Vredescirkel, en daarmee ook het Vredespad is te vinden via [googlemaps](#)



Debat op do 23 september 'Hoe samen leven wij in Eindhoven?'

Op donderdag 23 september om 19 uur vindt in de Zaal van Honderd in het gemeentehuis van Eindhoven een debat plaats over inclusiviteit. Politieke partijen zullen hier gemotiveerd worden om dit onderwerp extra aandacht te geven in hun programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Het initiatief voor dit openbaar debat komt van het Vredesburo en Platform Levensbeschouwing en Vrede.

Dat het thema inclusiviteit belangrijk is, vindt waarschijnlijk iedereen, maar over de vraag hoe dan, verschillen de meningen.

Aanmelden en vragen om nadere inlichtingen kun je via [deze link](#).

WAT DOE JIJ IN VREDESNAAM?



digitale ontmoeting 17-09-2021

Secretariaat De Kapel

Tartinistraat 5
5654CX Eindhoven

Tel: 040 2519866

Email: secr@kapel-eindhoven.nl

Website: www.kapel-eindhoven.nl

Wil je **géén weekberichten** ontvangen, meld je dan hieronder in het blokje van Laposta af. Je blijft dan wel de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen.

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl toe aan uw adresboek.

