

## DIGITALE ONTMOETING



Noot: bij uitzondering is deze digitale ontmoeting ook naar de nieuwsbriefadressen verstuurd. Dit vanwege het bijzondere karakter van de Kapeldialoog op 24 maart.



### Viering 20 maart

De woorden van Jezus aan het slot van Johannes 12 zijn de laatste woorden die Hij zegt tegen de verzamelde mensen. Hierna zal Jezus alleen nog in gesprek zijn met zijn leerlingen.

Je kunt dus zeggen dat deze woorden het openbare optreden van Jezus afsluiten. Het gaat eigenlijk over de vraag of Jezus gehoor zal vinden bij mensen met wat Hij doet en zegt. Tot op vandaag is dat een intrigerende en ook spannende vraag.

Er valt nadruk op het zien en horen van Jezus' tekenen en woorden.

Waar mensen doof en blind zijn voor de weg van Jezus dreigt het lijden. Dat werpt zijn schaduw vooruit. Maar Jezus is gekomen om de wereld te redden. Dat mag het licht in de duisternis zijn.

Deze viering is voorbereid door Bert Jan van Haarlem (voorganger), Betty van Spreeuwel en Nelleke de Vries.

Hier kun je de [liturgie](#) downloaden.

Thuis de viering meebeleven doe je via [kerkdienst gemist](#).

Later terugkijken kan via [kapel-eindhoven.nl/online-vieringen](#).

#### Thuiscollecte

Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. "Collectegeld".

## De Toekomst van onze Kapelgemeenschap

Hoe ziet de toekomst van de kapelgemeenschap er uit? Dat is de grote vraag. Ons inziens gaat het om het woordje **GEMEENSCHAP**. Graag willen we weten waarin die gemeenschap zich voor jou laat zien of zou moeten laten zien.

Maar dat kan alleen als je jouw ideeën laat horen op donderdag 24 maart. Zodat het Kapelbestuur straks in staat gesteld wordt op het gemeenschappelijke beeld van onze toekomstige gemeenschap te sturen.

Dus meld je aan als je komt, of als je online wilt meedoen.



**Donderdag 24 maart** vanaf 19.30 uur verzorgt de toekomstcommissie deze speciale Kapeldialoog. Hierin willen we aan de hand van een drietal vragen met zo veel mogelijk betrokkenen de toekomst van onze Kapel als geloofsgemeenschap verkennen.

Wat zijn je verwachtingen, wensen, je dromen?

Iedereen die betrokken is, was of zou willen zijn bij die toekomst, is welkom.

Het gaat niet alleen over vieringen op zondag. De Kapel is zoveel meer. Ook lezers van de nieuwsbrieven en weekberichten die letterlijk of figuurlijk wat meer afstand zijn gaan ervaren tot De Kapel, worden uitgenodigd deel te nemen aan deze bijeenkomst op 24 maart.

Wie niet naar de Johanneskerk kan komen, krijgt de gelegenheid online mee te luisteren en via de chatbox bijdragen te leveren.

De toekomstcommissie staat te popelen om met de vrucht van deze avond aan de slag te gaan. Doe mee, praat mee, chat mee. Er is altijd toekomst: je kunt er zelf vorm aan geven. Meld je wel aan via [deze link](#) i.v.m. voldoende koffie/thee, of geef aan dat je een link wilt ontvangen voor online deelname.

*De commissie (Metta, Lex, Hanneke, Mirjam, Steven, Jaap, Elcke, Sjef)*

De nacht is altijd donkerder net vóór de dageraad  
en het leven is hetzelfde, de moeilijke tijden  
zullen voorbijgaan, alles zal beter worden en de  
zon zal helderder schijnen dan ooit.

*Ernest Hemingway*



digitale ontmoeting 18-03-2022

#### Secretariaat De Kapel

Tartinistraat 5  
5654CX Eindhoven

Tel: 040 2519866

Email: [secr@kapel-eindhoven.nl](mailto:secr@kapel-eindhoven.nl)

Website: [www.kapel-eindhoven.nl](http://www.kapel-eindhoven.nl)

Wil je **géén weekberichten** ontvangen, meld je dan hieronder in het blokje van Laposta af. Je blijft dan wel de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen.

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl](mailto:nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl) toe aan uw adresboek.

