

## DIGITALE ONTMOETING



### Viering 3 april

#### Vanwaar die haat...?

Haat is voor veel mensen een lastige emotie: niet fijn om te voelen, moeilijk om over te praten en lastig om mee om te gaan. Toch is het een emotie die veel voorkomt, zeker als je vandaag de dag om je heen kijkt in de wereld... Waar komt al die haat toch vandaan? Wat wil die ons zeggen? En hoe ga je

ermee om als je jezelf op haatgevoelens betrappt? Geïnspireerd door woorden van Jezus over haat, staan we stil bij deze vragen en onderzoeken we welke weg je ermee kunt gaan.

Deze viering is voorbereid door Margit van Tuijl (voorganger), Marleen Hermus en Metta Buise.

Hier kun je de [liturgie](#) downloaden.

Thuis de viering meebeleven doe je via [kerkdienst gemist](#).

Later terugkijken kan via [kapel-eindhoven.nl/online-vieringen](http://kapel-eindhoven.nl/online-vieringen).

#### Thuiscollecte

Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. "Collectegeld".



### Musical "Kain, zwerver in de oerverhalen" in de Johanneskerk

Met vierstemmige koorzang, een fantastische muzikale begeleiding en uiteraard levensecht toneel wordt het verhaal van Kain tot leven gebracht. Deze productie wordt mogelijk gemaakt vanuit de Protestantse Gemeente Eindhoven. Vanuit De Kapel doen Els Maas en Rob Weijs mee.

De oerverhalen staan centraal: Genesis 1 t/m 11. Kain zwervt

door deze verhalen, steeds in een andere rol. Zo zien we hem bij de Toren van Babel, de Ark van Noach, natuurlijk samen met zijn broer Abel, en met Adam en Eva. Ook het scheppingsverhaal zelf komt aan de orde.

Via Kain komen existentiële vragen langs. Vragen die hij verbindt met wat hij in de verhalen meemaakt. Het publiek zal ervaren dat de zwerver Kain iemand van alle tijden is.

[Johanneskerk](#) op zaterdag 2 april om 15 uur en 19 uur

[Ontmoetingskerk](#) op zaterdag 9 april om 15 uur en 19 uur

Toegang is vrij; na afloop is er een deurcollecte om gemaakte kosten te dekken. Reserveren niet nodig.

Liefde en haat zijn niet blind, maar worden  
verblind door het vuur dat zij zelf meedragen.

Friedrich-Nietzsche

digitale ontmoeting 01-04-2022

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl](mailto:nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl) toe aan uw adresboek.

