

DIGITALE ONTMOETING



Witte Donderdagviering 14 april

Vandaag vieren we samen met de Johannesgemeente Witte Donderdag, de dag dat Jezus met zijn leerlingen bijeenkwam in een bovenzaal in Jeruzalem om er voor het laatst de maaltijd te houden. Er is ook avondmaal. Deze viering is voorbereid door Kirsten Wuijster en leden van de Johannesgemeente. De viering begint om 19.30 uur.

Hier kun je de [liturgie](#) downloaden.

Thuis de viering meebeleven doe je via [kerkdienst gemist](#).

Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen.

Goede Vrijdagviering 15 april

In het evangelie volgens Johannes wordt het lijden en sterven van Jezus op een eigen manier verteld. Met andere accenten dan in de andere evangeliën. Johannes vertelt dat Jezus sterft op het moment dat door joden het paaslam wordt geslacht. Daarmee geeft hij aan wat voor hem de weg die Jezus gaat betekent. Het is een teken van bevrijding. De evangelist gebruikt verschillende, voor ons gevoel tegengestelde woorden om zijn verhaal te vertellen. De vernedering van Jezus is - letterlijk - zijn verhoging, zijn veroordeling is zijn verheerlijking. Zo zoekt Johannes naar woorden om het geheim van Pasen te vertellen: de Heer geeft leven aan de wereld.



Deze viering is voorbereid door Bert Jan van Haarlem (voorganger), Kathinka van der Toorn en Ineke Nieuwenhuizen.

De viering begint om 19.30 uur.

Hier kun je de [liturgie](#) downloaden.

Thuis de viering meebeleven doe je via [kerkdienst gemist](#).

Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen.



Paasnacht

22:00 u in het Augustinianum

Dirk Boutslaan 25, Eindhoven.

In de Paasnacht gaan we met Jezus door de dood naar nieuw leven. We horen het verhaal van de uittocht van het Hebreeuwse volk door de Rode Zee, het lied van Jona en wat er in de vroege paasmorgen gebeurt bij het graf van Jezus. Verhalen van verlossing en dankbaarheid, van nieuw perspectief en leven. We verwelkomen zingend het licht in ons midden.

Deze viering is voorbereid door Feike Weeda (voorganger), Eugen de Mol en Janneke Uyttewaal.

Deze viering is niet online mee te beleven.

Paaszondag

Viering voor jong en oud

Met Pasen wordt telkens weer het verhaal van uittocht en intocht verteld. Weg uit het land van slavernij, onderdrukking, geweld en dood, op weg naar het land dat overvloedt van melk en honing. Het kan misschien helpen om iets van het onvoorstelbare op de Paasmorgen te bevatten. Het gaat niet om de terugkeer van een dode, maar om een nieuw begin van leven. Het meest herkenbaar voor wie gevlucht, verdreven uit zijn of haar land een toevlucht en houvast zoekt. Veel verloren, alles en iedereen achtergelaten, maar ook bevrijd van angst... Het is een bevrijdende én pijnlijke ervaring: doortocht naar een nieuw bestaan.

Tijdens deze viering zijn de kinderen in het bijzonder ook welkom en wordt de viering zó gehouden dat zij zich extra welkom voelen.

Deze viering is voorbereid door Bert Jan van Haarlem (voorganger) en Berna Smit. De viering begint om 12 uur.

Hier kun je de [liturgie](#) downloaden.

Thuis de viering meebeleven doe je via [kerkdienst gemist](#).

Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen.

Thuiscollecte

Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. "Collectegeld".



Opgestaan zodat
wij met Hem
kunnen leven in
eeuwig stralend
licht!

digitale ontmoeting 13-04-2022

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl toe aan uw adresboek.

