

Zomer, juli 2022

## Nieuwsbrief zomer 2022



### Agenda

25 juni 12 uur Laatste viering van het seizoen met Jef De Schepper  
Voorafgaand vanaf 10 uur de picknick van de kindernevendienst

## Zomervieringen

10 juli

24 juli

7 augustus

21 augustus

Houd hiervoor  
de weekberichten  
in de gaten!



Actuele aanvullingen: [www.kapel-eindhoven.nl](http://www.kapel-eindhoven.nl)  
en op: [www.facebook.com/kapel.eindhoven](https://www.facebook.com/kapel.eindhoven)

#### Activiteiten elders:

11 juli 20 uur Inspiratieavond Schuldhulp Maatje, zie verderop  
30 juli 21.50 u Buitenfilm in Victoriapark. Info: klik op deze link van ['de huiskamer'](#).



Het secretariaat van De Kapel: Tartinistraat 5, 5654CX Eindhoven, tel 040 2519866

[www.kapel-eindhoven.nl](http://www.kapel-eindhoven.nl)

Zomer, juli 2022

## Viering zondag 26 juni

**Thema: Geroepen om vrij te zijn.**

We staan aan het begin van de zomervakantie, een tijd van vrijheid. In zijn brief aan de Galaten roept Paulus ons op tot ware vrijheid vanuit de Geest van Pinksteren. Voor hem betekent dat een duidelijke keuze, een vrijheid die niet vrijblijvend is, zoals ze vaak wordt gezien. Die keuze wordt op een wel zeer radicale manier verwoord in uitspraken van Jezus zoals Lucas die weergeeft.



Deze viering is voorbereid door Jef De Schepper (voorganger), Betty van Spreuwel en Rob Weijs.

## Picknick zondag 26 juni



Zondag 26 juni is er weer de jaarlijkse, afsluitende picknick van de kindernevendienst voor jong en oud, met Berna, Erik en Feike. We beginnen om 10 uur bij het veldje aan de Nestorlaan. We hebben een leuk spel en een mooi zomers verhaal over de bruiloft te Kana en elkaar als gezelschap. Neem ook iets lekkers en een picknickkleed of stoeltje mee! Als het regent, verhuizen we om 9:50u naar de Johanneskerk, zodat we allemaal binnen zijn als hun viering begint.

*Groetjes van het kindernevendienst-team (Berna, Carolien, Erik, Harry en Feike)*

### Thuis de viering meebeleven?

Hier kun je de [liturgie](#) downloaden.

De viering volgen via internet doe je via [kerkdienst gemist](#).

Later terugkijken kan via [kapel-eindhoven.nl/online-vieringen](http://kapel-eindhoven.nl/online-vieringen).

### Thuiscollecte

Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. "Collectegeld".

Zomer, juli 2022

## Laatste nieuws Kapelberaad

We zijn erg blij met Betty als nieuw lid van het Kapelberaad. In de volgende nieuwsbrief stelt zij zich voor, maar trouwe bezoekers van De Kapel kennen haar vast al wel.

Ook vragen we aandacht voor de Kapeldialoog van 28 juni, zie elders in deze nieuwsbrief. Uw inbreng is erg belangrijk om de toekomst van De Kapel richting te geven.

En dan was daar het afscheid van Paul Mulder:

# Bedankt, Paul !!!

Donderdag 16 juni hebben we op passende wijze afscheid genomen van Paul om hem te bedanken voor de vele jaren die hij actief is geweest binnen De Kapel. Feike had een heerlijk diner bereid, waar we bij Ada thuis enorm van gesmuld hebben. We hadden gezelschapsspelletjes met groenten en fruit bedacht die verwezen naar het afscheidscadeau: een grote kweekbak voor groenten. Een mooie zomeravond beleefden we zo met zijn allen, waarin Paul terecht in het zonnetje gezet werd.

Paul heeft een lange geschiedenis in De Kapel. Hij is 14 jaar geleden begonnen in het Kapelberaad. Op veel gebieden heeft hij zich hier verdienstelijk gemaakt. Zo was hij duovoorzitter, samen met Sjef Ernes, en secretaris. Daarnaast vervulde hij de rol van penningmeester van de Studentenparochie en de contacten met het Bisdom. Op het gebied van Personeelszaken had hij met veel verschillende mensen te maken en had hij veel aandacht voor hun persoonlijke wel en wee.

Paul was bij uitstek iemand die op de vergaderingen altijd probeerde de overeenkomsten en de positieve dingen te benadrukken en te bemiddelen bij meningsverschillen. Hij is na het vertrek van Wim de Vos als penningmeester ook altijd steun en toeverlaat geweest voor diens opvolger Dirk van Tellingen.

Zijn coördinerende kwaliteiten kwamen ook sterk tot uiting bij het produceren van onze prachtige jaarverslagen en het tot stand brengen van de koor- en kapelbundels.

Buiten zijn activiteiten voor De Kapel bleek hij ook culinair aardig onderlegd, getuige het afscheidsetentje voor Sjef vorig jaar.

Daarnaast zijn z'n fysieke prestaties nog noemenswaardig: hij draaide zijn hand niet om voor vele fietskilometers in Brabant en tijdens zijn vakanties; hij heeft o.a. de Alpen bedwongen. En laten we ook zijn hardloopen niet vergeten: hij liep jarenlang de halve marathon van Eindhoven.

Paul, een betrokken en sportief persoon, een héél fijn bestuurslid, als collega en als mens.



Zomer, juli 2022

## Kapeldialoog 28 juni

Zoals bekend vindt het Kapelberaad een regelmatige dialoog met jullie van groot belang. Het werk van de toekomstcommissie vordert gestaag. Ze is nog niet zo ver dat er al uitgekristalliseerde scenario's op tafel liggen. Maar zij ziet wel alle reden om nog eens met onze gemeenschap in conclaaf te gaan over een specifiek punt.



In de inventarisatie van maart jl. hebben velen het belang onderstreept om in de vieringen en daarbuiten meer aandacht te geven aan de gevleugelde term: 'de krant naast de bijbel leggen'. Achter deze term gaan veel interpretaties schuil die zeer de moeite waard zijn om inhoudelijk verder te verkennen.

Via zogenaamde 'dialoogtafels' willen we dit aspect met jullie uitdiepen. Waar moeten de accenten liggen in de vieringen, in contacten en in samenwerking met derden en in het verbinden van de meer verticale en de horizontale invulling van onze geloofsbeleving?

Iedereen is van harte uitgenodigd om op 28 juni mee te helpen aan hoe De Kapel deze quote uitgedragen wil zien, door zijn/haar visie hierop uit te komen spreken en met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Aanvang 19.30u , eindtijd uiterlijk 21 uur in zaal 5 van de Johanneskerk.

*Het Kapelberaad , in samenwerking met de toekomstcommissie.*

## Terugblik Inspiratie Impuls - Ruimte voor het goede



Afgelopen zondag was er weer een Inspiratie Impuls, deze keer met als thema "luisteren naar je hart". Berna nam ons met een mooie meditatie mee op reis naar ons hart. En in de wandeling en workshops kwamen mooie gesprekken tot stand. Een deelnemer zei na afloop: "Eerst vond ik die titel 'Inspiratie Impuls' een beetje raar, maar ik snap hem nu wel: het was inspirerend, maar geeft me ook een zetje om er zelf mee verder te gaan." Heel fijn was deze keer de huiselijke en groene locatie: de Blokhut van de Irisbuurt. De volgende keer, zondag 25 september, gaan we daar weer naartoe, dus hou de die ochtend alvast vrij in je agenda!

*Berna, Joan, Margit en Feike*

Zomer, juli 2022

## Vakantieganger of rotbaan

Veel reizigers op het vliegveld gaan op vakantie. Vakantiegangers zijn vaak in een vrolijke stemming. Ze hebben er zin in, dat is duidelijk te zien en te horen. Maar er zijn ook reizigers onderweg voor hun werk. Verschillende keren heb ik jonge mensen gesproken die werken in een distributiecentrum. Allemaal vinden ze dat een rotbaan. Of iemand die in de binnenscheepvaart werkt. Drie weken de Rijn af, met een schip volgeladen.



En één week naar huis, ergens in Oost-Europa. Deze man zei dat hij blij zou zijn als hij met pensioen kon gaan. En wat dacht u van al die Polen, die hier in Nederland komen werken bij de asperges, of ergens anders. Hoe zijn hun arbeidsvoorwaarden? Hoe is hun huisvesting? Wat verdienen ze eigenlijk? Dat zijn vragen die vrolijke vakantiegangers niet stellen. Daarom is het goed ook deze mensen te spreken en hun verhaal aan te horen. Dat hun werk niet geminacht wordt. Iemand ziet ze staan, ook zij mogen er zijn.

*Mirjam van Nie*



In gemeente Eindhoven...  
heeft ruim 4 op de 10 huishoudens een hoog risico op schulden  
en ervaart 1 op de 3 volwassenen gevoelens van eenzaamheid

**Uitnodiging inspiratieavond  
'Samen Hart voor Mensen'**

**Maandag 11 juli**  
Tijd: 20.00 uur  
Locatie: na aanmelden

Aanmelden via: [info@samenhartvoormensen.nl](mailto:info@samenhartvoormensen.nl)

Wat kunt u betekenen voor mensen met financiële en/of sociale problemen?  
Hoe doorbreken we samen het taboe op schulden en eenzaamheid?  
Welke rol kunt u als kerk spelen in gemeente Eindhoven?

De avond is een initiatief van:  
SchuldHulpMaatje Nederland & HipHelpt.  
Laat u inspireren en krijg volop ideeën om mee aan de slag te gaan.  
Zo bieden we mensen nieuwe hoop en perspectief.

[www.samenhartvoormensen.nl/bloei](http://www.samenhartvoormensen.nl/bloei)  
Samen lukt 't...! om er voor elkaar te zijn.

# VAKANTIE

*rust uit* *geniet*

LAAD JEZELF WEER OP

**maak mooie plannen**

doe dingen langzaam, gewoon omdat het kan

**slaap uit** doe wat je leuk vindt

rek je uit

**LEES DAT BOEK**

doe eens een middagdutje

**kook uitgebreid of laat je eens bedienen**

**ga eens lekker dansen** LACH!