

DIGITALE ONTMOETING



Viering 11 september

In Exodus onderhandelt Mozes vandaag met de Eeuwige om het volk te sparen. Lucas vertelt ons een verhaal waarin tot het uiterste gezocht wordt naar datgene wat verloren is. Zien en gezien worden verbindt beide lezingen. In onze viering gaan we hier verder op in.



De viering is voorbereid door Elcke Smits (voorganger), Betty van Spreeuwel en Carolien Grooten.

Hier kun je de [liturgie](#) downloaden.

Thuis de viering meebeleven doe je via [kerkdienst gemist](#).

Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen.

Thuiscollecte

Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. "Collectegeld".



Afscheid van Piet Damman

'We hebben afscheid genomen van Piet Damman, hij is afgelopen vrijdag (2 sept) overleden'.

Deze ietwat korte en bondige mededeling, tezamen met die kleine foto van Piet op het lege altaar, afgelopen zondag in de viering, heeft lang doorgewerkt in mijn gedachten.

Piet Damman (90), een weinig opvallende, bescheiden man, de man van Siny, maar een icoon van de ESK en De Kapel. Meer dan 50 jaar vaste bezoeker van de vieringen, altijd behulpzaam met een helpende hand maar nooit op de voorgrond. Bedachtzaam, haast filosofisch van aard en gedachten, met zachte stem sprekend maar veelal luisterend. Koster geweest, hulp op het secretariaat, blaadjes en boekjes vouwen, dat soort dingen. Geen barricade man, geen voortrekker, maar wel begaan met de medemens, de natuur

en de aarde, de samenleving, zich meer dan bewust van wat het betekent christen te zijn. Altijd fijn om na de viering korte gesprekjes mee te hebben.

Soms gaan mensen op hun organisatie lijken of de organisatie gaat worden zoals haar mensen zijn. Piet was ESK en ESK was Piet. In het kleine, in het gewone, maar betrouwbaar en consistent. Een fijne man, op zijn vaste stoel daar ergens vooraan terwijl zijn grote liefde Siny in het koor zong. Hij heeft het aardse met het hemelse verruild. Dat hemelse heeft ie verdiend. En hij zal het ongetwijfeld gevonden hebben. Hij is er met open armen ontvangen, dat weet ik zeker.

Moge hij rusten in vrede, zijn nagedachtenis zullen we koesteren.

Sjef Ernes

digitale ontmoeting 09-09-2022

Secretariaat De Kapel

Tartinistraat 5

5654CX Eindhoven

Tel: 040 2519866

Email: secr@kapel-eindhoven.nl

Website: www.kapel-eindhoven.nl

Wil je **géén weekberichten** ontvangen, meld je dan hieronder in het blokje van Laposta af. Je blijft dan wel de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen.

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl toe aan uw adresboek.

