

Nieuwsbrief maart 2023



Agenda

- 26 febr 12 uur Viering met Jef De Schepper
- 5 mrt 12 uur Viering met Martin van Moorsel
- 12 mrt 12 uur Viering met Marleen Kremers
- 19 mrt 12 uur Viering velerlei: Klankschaalconcert (zie verderop)
- 26 mrt 12 uur Doopviering van Lioba Biller met Feike Weeda Kindernevendienst
- 2 apr 12 uur Palmzondag met Bert Jan van Haarlem
- 22 Apr 14 uur Workshop roosterinvulling vanaf september (zaterdag!)

Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl
en op: www.facebook.com/kapel.eindhoven

Activiteiten elders:

- Do 2 mrt 19.30u Lezing door Jeroen de Wit over gender, zie elders in deze nieuwsbrief
- Za 4 mrt 18.30u Sove viering: [Viering met Henk Baars](#) Johanneskerk
- Zo 5 mrt 19.30u Taizé Vesper in Van Gogh Kerkje in Nuenen. Voor info klik [hier](#)
- Zo 26 mrt 16 uur Evensong in de Catharinakerk

Ter overweging



Geloof, hoop en liefde worden ook wel de paulinische deugden genoemd. Deugden zijn de karaktereigenschappen die mensen met elkaar in een bepaalde tijd en plaats 'goed' noemen en de voorkeur aan geven. Maar bij geloof, hoop en liefde ligt het een beetje anders: je kunt ze ook zien als geschonken krachtbronnen van de Heilige Geest voor de mens. Bronnen waar wij als mens uit mogen putten, geschenken waar wij handen en voeten aan proberen te geven om zo meer mens te worden (voor elkaar). Geloof, hoop en liefde vormen voor veel mensen op allerlei manieren een innerlijke richting om naar te zoeken, te handelen en te leven.

Feike Weeda



Het secretariaat van De Kapel: Tartinistraat 5, 5654CX Eindhoven, tel 040 2519866

Viering begin veertigdagentijd op 26 februari



Thema: De kennis van goed en kwaad. Bij het begin van de veertigdagentijd worden wij geconfronteerd met de vraag naar goed en kwaad. Als wij zelf willen bepalen wat goed en kwaad is, gaat het fout. Dat is moeilijk voor mensen die zelfbeschikking hoog in het vaandel hebben staan. Hoe komen wij er dan achter wat goed is en wat kwaad?

Deze viering, die begint om 12 uur, is voorbereid door Jef De Schepper (voorganger), Betty van Spreeuwel en Nelleke de Vries.

Thuis de viering meebeleven?

Hier kun je de [liturgie](#) downloaden.

De viering volgen via internet doe je via [kerkdienst gemist](#).

Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen.

Thuiscollecte

Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. "Collectegeld".



Houd je agenda vrij op 22 april om 14 uur voor de workshop over het rooster van alle vieringen vanaf september!!

De Kern van ons Beraad



Afgelopen beraad hebben we Erik ter Poorten verwelkomd als beoogd nieuw kapelberaadslid, en Els Maas als notulist. Betty heeft helaas onlangs aangegeven voorlopig andere keuzes te moeten maken: we gaan haar missen! Daarnaast hebben we teruggekeken op een zeer geslaagde presentatie van de toekomstplannen en de eerste workshop rondom het rooster, zie elders in deze nieuwsbrief. Het begint bij ons steeds meer te dagen wat er nodig is om zo'n koerswijziging (de vieringen velerlei) mogelijk te maken. Op het vlak van organisatie, pr en financiën. Wie van onze kapelgangers gaan hier actief worden en wat gaan zij straks nodig hebben? We hebben een datum op het oog (zaterdag 22 april) om weer een middag te werken aan het rooster vanaf september met iedereen die mee wil denken. Daarnaast is duidelijk geworden dat we paasnacht in het Jongerenhuis gaan vieren om 21 uur.

Namens het kapelberaad, Feike Weeda

Kapeldialoog verslag zondag 29 januari

Toelichting op 'een haalbare toekomst' goed ontvangen

In een bewust wat ongebruikelijke setting heeft de Kapelgemeenschap, in groten getale opgekomen, kennis genomen van het advies van de Toekomstcommissie. Dit advies is door het Kapelberaad en commissie toegelicht. Met verwachtingsvolle gezichten is geluisterd, met grote instemming is gereageerd, in een fijne sfeer van korte bijdragen en (veel) enthousiasmerende liederen.

Er zijn drie grondtonen geformuleerd, karakteristiek voor de argumenten waarom mensen zich thuis (mogen) voelen bij De Kapel. Er is aangegeven hoe we enerzijds denken erin geslaagd te zijn om de zo vertrouwde liturgische oecumenische vieringen te kunnen blijven aanbieden zij het minder maar wel met vaste regelmaat (op de tweede en vierde zondag van de maand plus alle hoogtijdagen; samen zo'n 25 zondagen /jaar).

Er is ook toelichting gegeven op wat er op de overige zondagen (ook met vaste regelmaat) aan 'Vieringen Velerlei' kan gaan gebeuren. De pastoraatsvieringen met aansluitend de lunch gaan bijvoorbeeld onder deze categorie vallen. Daarmee willen we aansluiten op wat de Kapelgemeenschap belangrijk vindt en waarmee we ook buiten de gemeenschap denken geïnteresseerden te bereiken.

Vieringen Velerlei rondom vorm en inhoud die aansluiten bij behoeften zoals 'Op Adem Komen' (met meditatie, verdieping, stilte, zang), of zoals "Geïnspireerd Raken" (door inspirerende mensen, organisaties, de bij ons al bekende inspiratie-impuls ochtenden, kunst, intrigerende organisaties of gebeurtenissen) of zoals vieringen onder het thema "Gesprek aan de Tafel", een nieuwe opzet rondom maatschappelijk engagement (in verbinding met organisaties in de regio, lokale of nationale dagen rond vluchteling, Keti Koti, Vredesweek).



Het moet allemaal vorm krijgen, het rooster van maart tot juni blijkt al een goede match te bieden met de voorgestelde nieuwe structuur. Reacties en reflecties vanuit de gemeenschap waren zonder uitzondering positief, bemoedigend en sommigen werden zelfs al geprikkeld om eens een viering voor zijn of haar rekening te nemen, samen met anderen. Zo kwam er al spontaan een reactie vanuit de Nuenense Kerkgemeenschap.

Ontmoeting, elkaar inspireren, verdieping, samen met anderen, kan al een kortstondige maar verrijkende ervaring zijn en bekendheid en betrokkenheid bij de Kapelgemeenschap vergroten.

Bij de koffie/thee en gebak is nog flink nagepraat. In lijn met de oproep van het Kapelberaad en de Toekomstcommissie: toekomst moet je niet voorspellen, toekomst moet je met elkaar bouwen.

Voor meer info zie: [advies Toekomstcommissie](#).

Sjef Ernes

Kapeldialoog

Reiken naar een haalbare toekomst, door het oog van een Kapelganger

Wanneer het gaat over onze toekomst als Kapel moet ik altijd denken aan wat ik ooit van Wim de Leeuw geleerd heb: wij kunnen de bijbel niet begrijpen, want die is geschreven dóór en vóór onderdrukte mensen. Daarom zitten in een oorlog ook de kerken vol: dan begrijpen mensen het Verhaal. Maar vandaag de dag dus niet. Nou hield Wim zich met al zijn exegeses hier ook niet aan, en zo willen ook wij het toch begrijpen, voor onszelf en voor anderen.

Op 29 januari keken we na veel voorwerk van anderen eens goed in onze ziel. Hoe kunnen wij eraan bijdragen dat het Verhaal inderdaad uitgedragen blijft worden, aan onszelf en aan anderen? En terwijl ikzelf, eerst door Corona en toen door persoonlijke omstandigheden, zo'n 3 jaar niet in een dienst geweest was, ervoer ik het meteen al als een mooie start. Wat mij vooral raakte, was de erkenning dat sommige dingen pijn doen, of pijn gaan doen, maar tegelijk ook het inzicht dat dit misschien maar zo moet zijn: het waren mooie, persoonlijke verhalen en gedachten. Maar ook dat als je dingen durft los te laten, er zomaar mooie nieuwe dingen kunnen ontstaan. En tenslotte: in onze eigen "bubbel" blijven zitten is misschien wel het fijnste, maar dat is niet wat van ons gevraagd wordt.

En ja, het ideale startmoment van de dienst: daar zullen we dan wel nooit uitkomen.

We zijn er nog niet, maar we durven. De diensten opener maken is de eerste stap, en daarvoor zijn al volop ideeën. Maar tegelijk blijft het voor mij ook wel spannend hoe het zal gaan met de volgende stappen naar meer gemeenschap en meer maatschappelijk engagement. Maar geduld is ook een goede eigenschap.

Ward Cottaar

Taak toekomstcommissie zit er op

Indruk van een workshopdeelneemster op 11 februari

Iets nieuws is in gang gezet waarbij het aantal *liturgische* vieringen van 40 per jaar (rekening houdend met een reces van 2 maanden in de zomer) teruggebracht wordt tot 25 per jaar. De resterende 15 zondagen worden anders ingevuld als bijeenkomsten met de werktitel "vieringen velerlei". Om te brainstormen over hoe alle vieringen concreet ingevuld zouden kunnen gaan worden, is een workshop georganiseerd.

Verspreid over vier tafels werden we aan het werk gezet om te brainstormen op de thema's: "Geïnspireerd raken", "Op adem komen", "Gesprek aan de tafel" en "Liturgische viering". Het was de bedoeling bij de vieringen velerlei om buiten het bestaande kader te denken en met even iets anders te komen dan in een viering gebruikelijk is. Liefst een onderwerp waar je met mensen uit je omgeving, buiten de kapelgemeenschap ook mee bezig zou willen zijn. Ook over de inhoud van liturgische vieringen werd volop gebrainstormd. -- >

< -- Zo had iedereen gelegenheid om mee te denken. Zelf koos ik voor de eerste twee thema's.

Uit mijn eerste groepje "Geïnspireerd raken", kwam naar boven om meer van de hindoeïstische geloofsleer te weten te komen, een bijeenkomst te koppelen aan een maatschappelijke actie, bijvoorbeeld eenmalig bij mensen gaan helpen hun huis op te ruimen en het idee om een bijeenkomst te houden rondom één lied. Dit laatste onderwerp werd al meteen opgenomen in de agenda.

Andere thema's waren onder andere de natuur in, een kloosterbezoek en Zenmeditatie. De eerstkomende maanden zijn al thema's gepland, waaronder een met klankschalen en een stilteviering. Tot de zomer is de invulling rond, de verwachting is dat het werken in groepjes goed gaat lopen in het volgende seizoen.

Ik vond de workshop een geslaagde stap in de richting van de uitvoering van het beleidsstuk "Reiken naar een haalbare toekomst". De Toekomstcommissie hief zich aan het einde van de middag op. Ik zag dat ze het inspirerend hadden gevonden om de afgelopen periode zo vaak bij elkaar te komen. Het lijkt me dat dit enthousiasme zeker ook zal gaan gelden voor de bijeenkomsten van de samengestelde groepjes. Trouwens: bij alle groepen is nog plaats om uit te breiden.



Veel instemming met de toekomstplannen

Birgitta Roosdorp

Viering zondag 19 maart om 12 uur

Klankschalenconcert Annet Hoeijmans

Een meditatieve viering op basis van kristallen klankschalen. Voor sommigen een kennismaking, voor anderen een welkome afwisseling. Klank en muziek werken in op ons hele menselijke systeem. Wie nieuwsgierig is naar de achtergronden van de vrouw die de klankschalen laat klinken: Annet Hoeijmans, kan alvast een kijkje nemen op haar website: www.ennoia.nl

De duur van deze meditatie is ongeveer 45 minuten. De verschillende kristallen schalen worden aangeslagen. Soms een klank apart, soms in drie- of vierklanken.-- >



< -- De lichte aanraking van de trillingen van de kristallen klanken inspireert moeiteloos ons horen, zien en voelen. We hoeven ons er enkel voor open te stellen en het te ondergaan. Het langzaam wegsterven van de klanken brengt ons naar de stiltes, die een essentieel onderdeel vormen van deze meditatie.

Begin 1996 kwam Annet Hoeijmans zelf voor het eerst in contact met kristallen klankschalen. De puurheid en zuivere resonantie van de trillingen raakten haar diep. Buiten dat het prachtige kristallen schalen zijn van verschillende groottes, verbergen ze ieder hun eigen trillingsfrequentie. De kristallen klankschalen zijn gemaakt van 99,99% pure kwarts. Zij brengen krachtige pure klanken voort, vergezeld van harmonische boventoonreeksen. Ze zijn bekend vanwege hun harmoniserende en balancerende eigenschappen.

Een eerdere bezoeker zegt: “het mooiste vond ik gewoon hoe diep die trillingen gaan; dat doet echt iets met je!”

Laten we ervaren, wat het met ons doet.

Brood delen

In de gebedsruimte ontmoette ik vier vriendelijke jongemannen. Nadat ze hun gebed gedaan hadden, vertelden ze dat ze in Veldhoven wonen en werken, en dat ze bij familie in Turkije op bezoek gingen. Ik zei dat ik luchthavenpastor ben, en de gebedsruimte bijhoud. Ze waren erg blij met de mogelijkheid om op het vliegveld hun gebed te kunnen doen. We hadden een prettig gesprek. Even later liep ik door de terminal; daar zaten ze en ze riepen me. Mevrouw, kom eens bij ons. Ze hadden een Turks brood bij zich, en gaven me een stukje. Het was erg lekker, want het was heerlijk vers. Voor mij als christen heeft het delen van brood een diepere lading. Die lading had het voor hen wellicht niet. Maar ik voelde het als bijzonder dat deze jonge mannen, niet alleen hun verhaal maar ook hun brood met me wilden delen.

(Dit verhaal is van vóór de aardbeving)

Mirjam van Nie



Tint: Een community starten

Mensen zijn sociale wezens, dat weten we allemaal. We omringen ons graag met vrienden en mensen die we liefhebben, mensen bij wie we ons vertrouwd voelen. Onze levensverwachting gaat zelfs flink omhoog als we niet eenzaam zijn! Kortom, we voelen ons allemaal graag Samen. Bijna iedereen wil ergens bij horen. Een community van mensen die ook graag sociaal met jou willen zijn. Waarom is het dan soms zo lastig om mensen te leren kennen en vrienden te maken?

Maar er zijn manieren om de drempel te verlagen. Zo kun je je bijvoorbeeld aansluiten bij een groep die dezelfde interesse, hobby of filosofie deelt. Voor veel mensen zijn religieuze gemeenschappen een fijne omgeving om anderen te ontmoeten.

Maar wat kun je doen als er nog geen community bestaat voor de groep mensen waar je graag tot zou horen? TINT organiseerde enkele maanden geleden de workshop 'Strike up the Conversation' met als doel het beoefenen van contacten leggen en vrienden maken. De workshop bleek een groot succes te zijn; de bijna twintig deelnemers bleven achteraf, zelfs nadat we de ruimte hadden opgeruimd en afgesloten, nog een uur buiten in de frisse herfstavond met elkaar praten. Toen kregen we de vraag of er toevallig een chatgroep was voor bezoekers van TINT-evenementen, of een manier om makkelijk in contact te blijven. Juist deze mensen bedachten iets wat wij bij TINT nog niet hadden: een community.

Met dit idee gingen we aan het werk. Het zou laagdrempelig moeten zijn om in contact te blijven, en zoveel mogelijk mensen zouden zich moeten kunnen aansluiten. De oplossing bleek niet moeilijk: een Whatsapp-groep. Deze moest uiteraard wel actief blijven. Voortaan werd elke vrijdag in de groep een lunch georganiseerd. Iedereen kon zich aansluiten bij de lunch. Ook delen we elke week een inspirerende of ludieke uitdaging in de groep; van complimentjes uitdelen tot je bureau opruimen.

Ondertussen hebben we al meer dan 30 leden in de community Whatsapp-groep. Met een simpel initiatief kun je dus toch een hoop mensen betrekken. Ondanks dat onze lunches lang niet elke week druk bezocht zijn, bieden we onze community wel telkens de kans om zich aan te sluiten bij anderen om in een fijne open sfeer gesprekken te kunnen hebben. En dat is toch waardevol!



*Kasper de Bruijn is de nieuwe
evenement-organisator bij TINT*

Kasper de Bruijn

Ter gedachtenis aan Piet van Dongen

In memoriam, uitgesproken in De Kapel op 19 februari



Pater Piet van Dongen, 87 jaar, geboren in 1936, overleden op 15 februari 2023. Als jongeling in 1955 ingetreden bij de Norbertijnen en zes jaar later tot priester gewijd.

Hij wilde de wereld in, dat was toen al duidelijk. In 1969 kwam hij als studentenpastor naar Eindhoven bij de ESK, toen nog bij de katholieke studentenparochie. Samen met André van Kempen, Herman Wigboldus en Nico Bakker, onder leiding van Herman Bouma, heeft hij aan de wieg gestaan van de oecumene, die in 1980 een feit werd. In oktober 2020 was hij in onze jubileumviering. Een foto van

hem tijdens een toespraakje van hem, staat in het [jubileumboekje](#).

Het was een activistische kerk, die ESK, met IKV, Pax Christi, Taizé, IMCS Bevrijdingstheologie en dienstweigeraars, en met Piet als trekker van wat toen heette: werkgroep Bevrijding & Vrede, later DWA.

Zijn hele carrière heeft in het teken gestaan van buitenlandse studenten. In 1981 vertrok Piet naar Delft waar hij ging werken met buitenlandse studenten van onder andere Erasmus Rotterdam en Institute Social Studies in Den Haag. In 1994 ging hij naar Tilburg voor het internationale studentenwerk waar hij uiteindelijk in 2000 bij de Maranathakerk pastor werd voor de buitenlandse studenten.

In 2010 ging hij met pensioen en keerde hij terug tussen de 4 kloostermuren van de Abdij Berne-Heeswijk. Dat was een hele overgang; hij miste de vele contacten met studenten uit binnen- en buitenland. De last van ouderdom viel hem zwaar, met soms twijfel aan zijn pastorale resultaten. In 2021 hebben we zijn 60 jarig priesterfeest gevierd; dat was geweldig. Met prachtige toespraken die zijn kleurrijke leven onderstreepten.

Bij Piet op bezoek gaan was geen straf: altijd lekkere gevulde koeken, chocolade en....een goed gesprek. De vele fotoboeken getuigden van zijn enorme netwerk en vele vrienden over de hele wereld. Voor ontelbare studenten is hij een baken geweest van steun, van thuis voelen en van gezien en gehoord worden. Het heeft menig leven verrijkt en gevormd. Zoals dat van ons, van José en mij, destijds in 1981 als oecumenisch stel door Piet en Nico getrouwd. Zijn zegen heeft ons veel zegen gebracht.

Ik ga er een vriend aan verliezen, ik ga er een rijke herinnering aan overhouden. Hij zal een plekje krijgen bij God; dat heeft-ie verdiend.

Sjef Ernes

Lezing over gender door Jeroen de Wit:

Geschapen naar Gods beeld

Wij mensen zijn geschapen naar Gods beeld, 'mannelijk en vrouwelijk', zo staat het in het scheppingsverhaal. Mogen we dat dan ook inclusief doortrekken naar gender en geaardheid, en ook alle kleurtjes van huid, haar en ogen?

Christenen geloven dat God mens is geworden in Jezus. Wij als geloofsgemeenschap vormen het lichaam van Christus. Het zijn nogal grote woorden, die in de traditie eenzijdig wit en mannelijk zijn uitgelegd. Onze Godsbeelden en Jezusbeelden hangen nauw samen met ons eigen mensbeeld. Dat vraagt om een zelfonderzoek!

Aansluitend op de lezing van (inmiddels) pastoor Marco Derks, afgelopen najaar, gaat pastor Jeroen de Wit in op de vraag wat dit betekent voor onze manieren van vieren.

Datum en tijd: donderdag 2 maart 19.30 tot 21.00 uur.

Locatie: Oud-Katholieke parochie van Maria Magdalena, Boschdijk 354

Website weetjes

Wist je dat...

- Dit ons website-adres is: kapel-eindhoven.nl ?
- Je elke week actuele informatie kunt lezen over de viering van de komende zondag door op de datum in de colofon rechts te klikken?
- Je ook nieuwsbrieven en weekberichten kunt bekijken? Klik in het menu bovenaan de pagina op 'nieuws' en dan verder op de beoogde titel.
- Je de meeste vieringen een paar dagen na de uitgevoerde datum kunt bekijken?
- Je kunt inloggen en dan het rooster van de voorgangers/voorbereiders/kosters/koffie/kindernevendienst behorende bij de vieringen, ten alle tijden kunt bekijken?
- Je het inlogwachtwoord kunt opvragen via nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl
- Je het rooster van de vieringen kunt inzien op kapel-eindhoven.nl/n-agenda
- Er een aparte pagina op de website is over de Inspiratie Impuls?
- De door jou voorbereide viering velerlei ook een mooi plaatsje op de website krijgt?
- Wij als PR-groep, samen met het KB heel druk aan het sparren zijn over hoe we de website nog actueler en misschien zelfs wel interactief kunnen maken?

MODERN VASTEN

40 DAGEN

ZONDER

AFSTANDS-

BEDIENING

Loesje

WWW.LOESJE.NL

POSTBUS 1045
6801 BA ARNHEM

